

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer, tot op het laatste moment,
het wilde niet meer.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u met verdriet mede dat onze vader en opa is overleden

Hans van der Wende

☆ Amsterdam 16 september 1943

† Veldhoven 23 mei 2021

Dennis van der Wende
Sabine van der Wende-Grootjes
Enea van der Wende

Kim van der Wende
Eelko van den Hurk
Joya van den Hurk

Correspondentieadres:
Kim van der Wende
Nachtschade 27
6841 KM Arnhem

In verband met corona vindt de uitvaart in besloten kring plaats.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 28 mei om 16.15 uur in
crematorium De hoge Boght, Eindhovensebaan 29 te Veldhoven.

*Daar onder die mooie kersenboom leefde je tot het laatst,
het was een laatste getuigen van jouw leven
Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?*