



*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, trotse opa en overgroot opa.

Adrianus (Ad) Vervlossen

☆ Tilburg, 27 november 1936

† Tilburg, 13 juli 2021

echtgenoot van

Els Vervlossen-Esseling

Janine en Ed
Mandy en Stefan, *Milan*, *Owen*
Roy en Marjolein, *Jinthe*
Erik en Tabitha

Correspondentieadres: Margratenplein 34, 5045 KB Tilburg

Graag hadden wij samen met u afscheid genomen van Ad, maar door de huidige omstandigheden is dit helaas niet mogelijk en zal de afscheidsdienst in besloten kring plaatsvinden.

Wij hopen dat u op woensdag 21 juli om 14.30 uur in gedachten bij ons bent.

Wel is het mogelijk het afscheid via een livestreamverbinding te volgen. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u voor dinsdag 20 juli 12.00 uur een mail sturen aan: marjolein.v.opstal@gmail.com
U ontvangt van ons dan een mail met verdere instructies.