

buitenbaan

voor leden door leden

Jaargang 41 – Herfst 2022
Uitgave van de Vereniging van
voormalig medewerkers ANWB
Lid van Koepel Gepensioneerden



dit lees je in deze buitenband

Jaargang 41 – Herfst 2022 - Uitgave van de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB - Lid van Koepel Gepensioneerden



12



18



20

Columns

- 8 Taal dingetje
- 17 Dingen van de Dag

Interviews

- 6 RCP'ers Gerard en Hetty van Doorn
- 12 Dag ANWB en dan ... Elly de Looff
- 24 Vitaal, Rolf van der Loo

Toerisme

- 10 Leiden, verrukkelijke stad met oud-Hollandse grandeur

En ook ...

- 2 Voorwoord
- 4 Welkom, Ron Kooij
- 5 Wegwijs bij de VG-ANWB
- 5 Van het bestuur
- 9 RCP-berichten
- 15 Weet u dat nog: ANWB-badminton
- 16 SeniorWeb: wachtwoorden
- 18 ANWB paddenstoelen, nog steeds in beeld
- 21 ANWB Wegenwacht in het buitenland
- 26 Pensioen & Zorg
- 27 Ledensecretariaat
- 27 Nieuw uitje: Pubquiz
- 28 Puzzel



voor woord

Wist u dat de ANWB-paddenstoel al deel uitmaakt van het Nederlands landschap vanaf 1919? Echt, sla het artikel maar op dat Frans de Kok voor ons schreef, vanaf pagina 18. De ANWB onderhoudt deze 'wegwijzers' al jaren niet meer, dat doet de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Een groot aantal van deze paddenstoelen is vervangen door een ander soort wegwijzer. Tijdens wandel- en of fietstochten komt u ze zeker nog tegen. Grappig is de miniatuur ANWB-paddenstoel in de vorm van bijvoorbeeld een spaarpot. Die is voor € 12,25 exclusief verzendkosten on-line te bestellen bij www.anwbpaddenstoel.nl/bestelformulier. En nee, ik verdien hier niets mee ...

De Wegenwacht staat ook dit jaar weer in de schijnwerpers met de hulp in het buitenland. Net als voorgaande jaren zijn wegenwachters actief geweest in Frankrijk en Italië. De leden vinden het geweldig als bij pech de vertrouwde gele wagen de camping oprijdt en ze gewoon in het Nederlands hun verhaal kwijt kunnen. Op pagina 21 staat een foto van het hele 'buitenlandcorps', gevolgd door een kort relaas van wegenwacht Arjan Greven en en zijn collega René Nouws. Arjan heeft de onfortuinlijke leden in de Ardèche uit de brand geholpen, dat zelfde deed René in de omgeving van Lazise, Gardameer.

En verder natuurlijk een terugblik op ons uitje in Leiden en het nieuws over de pensioenen dat Beno Koens zo duidelijk en goed weet te verwoorden.

Fijne herfst! ■

Marga Feenstra

tijdelijk hoofdredacteur Buitenband
buitenband@vg-anwb.nl

Buitenband is het kwartaalblad van de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB, de VG-ANWB.

Redactie

Marga Feenstra
Mieke Geursen
Frans de Kok
Chris Soudan

Mail

buitenband@vg-anwb.nl

Bijdragen van

ANWB Persdienst
Arjan Greven
Hendrik & Lief
Karel Hoenderdos
Joop Karsemeijer
Frans de Kok
Beno Koens
Ron Kooij
Elly de Loeff
Hans Middelraad
René Nouws
José Noordman
Cor de Quaasteniet
Gerard de Regt
SeniorWeb
Jacques van 't Riet
Bram Visser
Maritza Vroomans

Vomgeving

Chris Soudan
vormgeving@vg-anwb.nl

Puzzel

Hans Middelraad
puzzel@vg-anwb.nl

Illustratie

Hendrik & Lief
agenda's, kalenders en albums
hendrikenief.nl

Druk Buitenband

Grafia Media Groep, Pijnacker

Kopij volgend nummer

In overleg met de redactie,
uiterlijk 1 november 2022 naar:
buitenband@vg-anwb.nl

Hendrik & Lief Navigatiesysteem update



© Hendrik & Lief producties

Bezoek onze website: www.hendrikenief.nl mail: info@hendrikenief.nl

welkom

Wie Ron Kooij

Uit Zoetermeer

Werkt Sinds maart 1979 bij de ANWB op diverse afdelingen

Motto Een nieuwe levensfase met een mooie bucketlist



Ron is 43,5 jaar geleden binnengekomen bij de ANWB. Begint bij een Administratieve Afdeling en eindigt na een aantal omzwervingen over verschillende afdelingen bij IT/Ops en is 'uitgeleend' aan het Klant Contact Kanalen team, het team dat verantwoordelijk is voor de telefonie bij de ANWB.

"Die omzwervingen is het mooie van de ANWB", vindt Ron, "veel mogelijkheden om te switchen van functie. Zo heb ik veel meegeemaakt bij de oude reisorganisatie.

De Amerika-reizen, het mooie Spanje/Griekenland-programma, daarna ben ik de PC-wereld ingerold en vanaf 1997 in de telefonie bij Staf HV. Daar heb ik, denk ik, een mooie bijdrage kunnen leveren aan goed en snel afhandelen van het telefoonverkeer, met name voor ALC en WW.

En nu pensioen. Ik kijk ernaar uit en ga ervan uit dat het ook weer een mooie tijd gaat worden. Geen verplichtingen meer, geen standby meer, een heel nieuwe fase. Er staan nog een aantal mooie bestemmingen op de bucketlist. We gaan ons best doen die lijst nog af te werken. Er is nu alle tijd voor de kleinkinderen, voor tennis, fietsen en het oppakken van een oude hobby, filmpjes monteren.

Op de foto zie je mij met een vis in de hand. Gevangen tijdens zeevissen op een van de vakanties in Florida.

In het begin zal ik voornamelijk de collega's en de koffiepraat gaan missen. Geen prachtige verhalen bijvoorbeeld meer op maandag over het voetbalweekend.

Verder zag ik een hoop bekende namen staan in deze vereniging. Ik hoop dat we weer wat herinneringen kunnen ophalen." ■

“Hot night, summer in the city....”

“Hot night, summer in the city....”, aan dit begin van een Lovin’ Spoonful nummer moest ik deze zomer vaak denken. Want heet en droog was het de afgelopen zomermaanden wel. Dat betekende dat de weersomstandigheden tijdens onze excursie naar de Hoge Veluwe en de stadswandeling in Leiden droog en zonnig waren. En dat veel leden ervan genoten hebben, met dank aan de evenementencommissie die het allemaal organiseerde.

Wellicht heeft de mooie zomer er ook toe bijgedragen dat onze oproep om als vrijwilliger aan de vereniging bij te dragen, gehoor vond. Vier leden hebben zich gemeld om iets te gaan doen voor de VG ANWB. Wij heten Wim Doodhagen dan ook van harte welkom als bestuurslid. Wim gaat de rol van secretaris op zich nemen. Daar blijft het niet bij. Gert Jan Kamerman neemt de rol van webmaster op zich, Ellen Hofman gaat de evenementencommissie versterken en Lyda Nell gaat het Ledensecretariaat ondersteunen. Zoals al eens eerder gezegd, de vereniging is niet alleen voor de leden maar ook door de leden. Gert Jan, Ellen en Lyda geven het goede voorbeeld door zich in te spannen voor de VG-ANWB. Van harte welkom in de vrijwilligersclub.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn nog twee vacatures in het bestuur. We zoeken een bestuurslid dat als aandachtsgebied de RCP krijgt. En we zoeken een bestuurslid die het Ledensecretariaat onder zijn of haar hoede neemt. We nodigen met name de dames in ons ledenbestand uit om bestuurslid te worden. Het huidige bestuur is nogal een ‘heren’ clubje en dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. De kern van onze vereniging is elkaar ontmoeten en gezamenlijk dingen ondernemen. We zijn daarom samen met ANWB Eropuit en ANWB Reizen aan het onderzoeken of we exclusieve producten voor al onze leden kunnen ontwikkelen. Denk daarbij aan bezoek musicals, meerdaagse vakanties, stedentrips en hotelarrangementen in eigen land. Het exclusieve zit onder meer in het feit dat bijvoorbeeld een stedentrip uitsluitend met VG-ANWB leden plaats heeft. Of een aparte ontvangst tijdens een musical. In het winternummer van de Buitenband willen we dit exclusieve programma presenteren.

Tot slot vergeet niet u aan te melden voor onze pubquiz, dat worden hele leuke middagen vol ANWB nostalgie. ■

Van het bestuur, dit keer

Coen van Hoogdalem
Voorzitter

wegwijs bij de VG-ANWB

Adres vereniging VG-ANWB

Secretaris VG-ANWB
Aletta Jacobsweg 12
2401 KF Alphen a/d Rijn
secretaris@vg-anwb.nl
Bankrekeningnummer
NL 47 INGB 0003 8160 27
ten name van: Vereniging van
voormalig medewerkers ANWB
Handelsregister: KVK 40409787

Adres ledensecretariaat, berichten, regiocontacten, activiteiten, evenementen, e.d.

Ledensecretariaat VG-ANWB
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Bestuur

Voorzitter

Coen van Hoogdalem
voorzitter@vg-anwb.nl

Vice-voorzitter

Gerard de Regt
bestuur@vg-anwb.nl

Secretaris

Wim Doodhagen
secretaris@vg-anwb.nl

Penningmeester

Bert Nollen
penningmeester@vg-anwb.nl

Coördinator Ledensecretariaat

Vacature
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Coördinator RegioContactPersonen

Vacature
coördinatie-rpc@vg-anwb.nl

Coördinatoren Evenementen

Jacques van 't Riet
Jaap de Wever

Assistentie ledensecretariaat Aanmeldingen

Lyda Nell
Ledenbestand
Agnes Brugmans
Jubilea, huwelijken, etc.
Ellen Natzijs
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Activiteitencommissie

Mieke Geursen
Ellen Hofman
Anneke de Regt-Julsing
Jacques van 't Riet
Jaap de Wever
activiteiten@vg-anwb.nl

Fotografie

Mieke Geursen
Thijs Tuurenhout
fotografie@vg-anwb.nl

Website vg-anwb.nl

Gert Jan Kamerman
webmaster@vg-anwb.nl

De VG-ANWB is betrokken bij:

De Nationale APF

Bert Nollen
denationaleapf.nl

Sociaal Fonds

Koepel Gepensioneerden

Beno Koens
koepelgepensioneerden.nl



Het is hoogzomer, alles staat in volle bloei. Op weg naar Kortenhoef passeer ik de plas de Wijde blik en rijd ik op een landelijke weg met rijkelijke tuinen naar het huis van Gerard en Hetty. Een omgeving om, weet ik nu al, snel eens voor terug te komen.

interview

met Gerard en Hetty van Doorn

Gerard en Hetty wonen in een huis van meer dan 200 jaar oud. Een voormalige spinnerij, die werd omgebouwd tot woonhuisjes. De ruimte om het huis gaf de mogelijkheid tot een flinke aanbouw. En met een achtertuin grenzend aan een weiland, maakt het deze plek tot een waar paradijsje.

De **Wegenwacht**

In de halfschaduw vertelt Gerard dat hij in 1988 op 36-jarige leeftijd bij de Wegenwacht in dienst is getreden. Voor die tijd werkt hij, met zijn technische opleiding en middenstandsdiploma op zak, bij diverse dealers. In de tijd waarin hij solliciteert, is de leeftijdsgrens bij de Wegenwacht 40 jaar. Hij is dus op tijd en begint aan een voor hem avontuurlijk en vrij beroep. Gestart op station Naarden, verhuist hij in de loop der jaren naar Lexmond en Utrecht, om uiteindelijk weer terug te keren in Naarden. Binnen twee jaar wordt hij mentor waarbij hij zo'n veertig nieuwe wegenwachters opleidt en begeleidt. Van die periode heeft hij veel geleerd, vindt hij.

Verkeerd getankt

Zijn wagen is in die tijd uitgerust met een installatie voor 'verkeerd getankt', waarmee hij gedurende 16 jaar veel klanten uit de brand heeft geholpen. Maar op een gegeven moment wordt de techniek gecompliceerder. Nu worden auto's met de lepelwagen afgesleept naar een station, waar de tank wordt gelegeerd. Bij de ontwikkeling van die lepelwagen, test Gerard diverse types uit, totdat het juiste systeem wordt gevonden en toegepast. Gerard werkt ook tijdelijk als verkeerswachter, hij is 20 jaar lang actief als bestuurslid van de personeelsvereniging en hij spreekt regelmatig op uitnodiging over zijn vak, zowel op verschillende scholen als bij de Rotary. Hij geniet zichtbaar van zijn werk.

Ook boeven zijn lid van de Wegenwacht

Gerard herinnert zich nog goed de eerste keer dat hij iemand met een hartstilstand moet beademen, samen met zijn collega. Gelukkig met een goede afloop. En die keer dat hij een lifter

meeneemt. Hij zegt dat zijn auto een stukje verderop staat, dus Gerard antwoordt: "Rijd maar mee, dan breng ik je wel even." Een heel vriendelijke man volgens Gerard, maar zoals later blijkt heeft deze man zojuist een manege overvallen, 10.000 gulden in zijn zak plus een vuurwapen! Verderop geen auto te vinden. "Oh wat raar," zegt de man, "maar zet me er maar uit, dan loop ik wel verder." Nietsvermoedend heeft Gerard hem een stukje geholpen in zijn vluchtroute, zoals hem later duidelijk wordt via de politie.

Ook boeven zijn lid van de Wegenwacht

En dan het voorval in de nacht met twee mannen, die langs de weg staan met motorpech. Gerard checkt de boel en vraagt een vervangende auto aan. Terwijl ze wachten op de berger, worden ze gecontroleerd door de politie. En wat blijkt hier het geval: de man is uit de gevangenis gevlucht, en met hulp van zijn handlanger, die netjes lid is van de Wegenwacht, op de vlucht geslagen.

Over het algemeen heeft hij altijd leuke klanten gehad, vindt hij. Natuurlijk heeft hij ook gemerkt dat het publiek in de loop der jaren veranderd is. De snelheid van tegenwoordig, maakt mensen ongeduldig. Ze zijn snel boos als een reparatie lang duurt, of dat ze extra moeten betalen als ze geen lid zijn. Ook zijn mensen vaak niet goed voorbereid op onverwachte omstandigheden zoals lange files, warmte of kou.

Van werk naar vrijwilligerswerk

In 2015 wordt Gerard ziek, hij wordt tweemaal geopereerd als gevolg van een herseninfarct. Lange tijd is hij uit de running en werkt aan zijn herstel. Tot zijn spijt keert hij niet terug bij de Wegenwacht, maar zijn collega's zijn hem niet vergeten. Met een groot feest neemt hij in 2017 afscheid van de ANWB.

Sinds ongeveer drie jaar werkt Gerard nu voor regio Het Gooi, met 23 deelnemers. Wat in zijn vermogen ligt, doet Gerard met veel plezier, zoals een kaartje sturen en een bezoekje afleggen. Telefoneren en organiseren lukt hem niet goed meer. Maar hij kent bijna iedereen en indien nodig is hij blij met de hulp van Hetty. Omdat Gerard en Hetty al 25 jaar samen met een grote groep van de deelnemers kamperen, zit het met de contacten in deze regio wel goed.

Geen 'nee' meer tegen leuke dingen

Gerard heeft als hobby motorrijden en muziek. Door zijn ziekte kan hij nieuwe muziek niet goed meer aanleren. De muziek die hij wel kent, speelt hij dagelijks, voor hem een noodzakelijke therapie en tegelijk een fijne ontspanning. Samen fietsen ze veel in Nederland en jaarlijks proberen ze een maand in Spanje te vertoeven. "En zo genieten we van wat allemaal nog wél kan.", zegt Hetty en ze benadrukt dit treffend met: "Ik zeg geen nee meer tegen leuke dingen!"

Elk kwartaal gaat José Noordman op visite bij een RCP'er. In dit herfstnummer bij Gerard en zijn vrouw Hetty van Doorn in Kortenhoeve.

taal dingetje...

Column

door Jacques van 't Riet

De doopsput, nooit van gehoord!

Deze keer is m'n Taal dingetje een taal- en een geschiedenis dingetje tegelijk. Daarvoor is reden. Tijdens een bezoek aan het middeleeuwse Damme, niet ver van Brugge gelegen, bezocht ik de tentoonstelling **KIJK!** (dat rood is niet mijn verzinsel, zo wordt de tentoonstelling aangekondigd in het voormalige 13e -eeuwse Sint-Janshospitaal aldaar). De tentoonstelling toont onder meer voorwerpen uit het oude hospitaallevens. Zo zag ik voor het eerst van m'n leven een doopsput en ik wist niet waar ik naar keek.



Met de aanmoediging 'Kijken met je zintuigen' wordt de bezoeker bij het tentoongestelde betrokken. Bij veel voorwerpen kan je kiezen wat je denkt te zien, te voelen of te ruiken. De kwispedor (spuugbak) heb ik in één keer goed, maar bij de doopsput kom ik niet verder dan het klyasma. Dit laatste medische 'werktuig' is genoegzaam bekend onder ons, veronderstel ik. Laat ik u de details over de toepassing besparen, anders transformeert erover schrijven, nog in ruiken.

Goed de doopsput, waarvoor werd deze gebruikt: met deze spuit werd het ongebooren kind gedoopt.

Tot ver in de 20ste eeuw was niet de geboorte zelf, maar het doopsel de belangrijkste gebeurtenis. Zo werd het kind door de doop verlost van zijn/haar erfzonde. Men geloofde dat wanneer een ongedoopt kindje zou sterven, het als dwaallichtje zou blijven rondspoken.

Wanneer ze vermoedden dat een foetus de geboorte niet zou overleven werd een nooddooptoegevend. Hiervoor gebruikte men een doopsput, waarbij de baby in de baarmoeder met wijwater werd gedoopt. Een nooddooptoepassen was een urgente zaak en werd daardoor toegevend door de aanwezige vroedvrouw en meestal niet

door de priester. Hooguit was hij er een enkele keer bij om de plechtige doopwoorden uit te spreken.

Gek hè, het liet mij maar niet los na het bezoek. Overgoten met de protestantse leer, vroeg ik mij bijvoorbeeld af: zou dit een algeheel religieus gebruik zijn geweest of maakte het vooral deel uit van de rooms-katholieke zeden en gebruiken? Was het uitsluitend een gebruik in België of gebeurde het tevens in andere (Europese) landen? Wanneer zou de uitvoering van dit medisch-religieuze gebruik zijn opgehouden?

Vragen en nog eens vragen. Tja, wat doet de moderne mens dan: die gaat googelen onder het trefwoord: doopsput. Ik heb het meeste gehad aan de informatie van de Vlaamse Jolien Gijbels. Als postdoctoraal onderzoeker verricht zij onderzoek naar de rol van levensbeschouwelijke diversiteit in de Belgische medische pers in de negentiende eeuw. Als u geïnteresseerd bent, ga dan naar: *Wat je altijd al hebt willen weten over de doopsput* | cultuurgeschiedenis.be

Bezig met deze column, schoot mij een bondige wijsheid te binnen van de schrijfster Vonne van der Meer. Als ik mij goed herinner formuleerde zij het zo: het geloof leert je veel van het leven en het leven leert je veel van het geloof. De volgende keer een luchtiger onderwerp? Beloofd! ■

Jacques van 't Riet is in 1966 bij de ANWB in dienst getreden met de belofte aan zichzelf, dat het niet voor de 'eewigheid' zou zijn. "Ik had een ander doel: leraar geschiedenis worden. Dat doel heb ik bereikt, maar er is geen leerling, die ooit les van mij heeft gekregen. De sector recreatie & toerisme binnen de ANWB is mijn arbeidsbiotoop geweest tot 2008. Naast geschiedenis, heb ik als interesse onze moedertaal. Uit die twee bronnen zal ik putten voor mijn columns."

RCP berichten

Gerard de Regt, bestuurslid

Namens het bestuur bezoeken de Regiocontactpersonen (RCP'ers) de leden in de regio bij Kroonjaren. Dit is een jarenlange traditie in onze vereniging die geen enkele ouderenvereniging in ons land kent. Wij weten dat u dit persoonlijke contact op hoge prijs stelt.

Helaas gebeurt dit niet overal in het land. In Drenthe en Noord-Holland Noord is nog geen lid gevonden die deze dankbare traditie wil invullen. Het bestuur blijft zoeken, maar voorlopig kunnen hier dus geen bezoeken worden afgelegd. In Brabant Oost is recent een wisseling geweest, zie bij de berichten hieronder.

Ook in andere regio's kijken wij uit naar een opvolger. Vooral in regio's waar de RCP'er al op leeftijd is, zou deze een opvolger op een plezierige manier kunnen inwerken. Heeft u belangstelling om dit werk in uw regio te gaan doen? Laat het ons weten!

Samenwerking

Omdat veel van onze leden uit de Wegenwacht komen, is contact gezocht met de nu nog werkenden WW'en. Met verschillende WW-Personeelsverenigingen zijn afspraken gemaakt om informatie over onze vereniging te geven. Zo

kunnen we een brug slaan tussen de periode van het werkzame leven en van het gepensioneerde leven van wegenwachten. En misschien kunt u zelf ook aandacht vragen voor onze vereniging als u bent uitgenodigd op een van de vele afscheidsparty's die WW Teams organiseren.

Nieuw evenement: Pub Quiz

De RCP'er in uw regio kent u meestal alleen van naam. Soms heeft u ze ontmoet bij een activiteit zoals in augustus de stadswandeling in Leiden.

Op onze website (www.vg-anwb.nl) kunt u van hen een foto zien en kunt u het e-mail-adres lezen. Dat kunt u gebruiken als u informatie wilt geven bijvoorbeeld over ziekenhuisopname. Onze contactpersonen zijn graag op de hoogte. Ze kunnen u ook informatie verstrekken over onze vereniging. Overige komende activiteiten zoals de Pub Quiz over de ANWB die in vijf verschillende locaties wordt georganiseerd. En indien u problemen heeft met het vervoer, kunt u de RCP'er vragen of een ander lid u per auto kan halen en brengen. Onze contactpersonen zijn er voor u en daar mag u zeker gebruik van maken.



Regiobijeenkomst in café het Rode Hert in Roderwolde

Regiobijeenkomsten

Ook dit jaar heeft het bestuur een subsidie per deelnemer verstrekt voor de organisatie van een bijeenkomst in de eigen regio. In verschillende plaatsen is deze in de afgelopen maanden al gehouden.

Ons Rotterdam in Rotterdam-Pendrecht
Elsakker in Prinsenbeek
Erve Brooks in Geselaar
De Werf in Zierikzee
Smulhoeve in Den Haag
Rode Hert in Roderwolde



Aad Kooijman, 90 jaar

RCP'er Frans Kramer van de regio Rotterdam eo. (nr.53) heeft Aad Kooijman gefeliciteerd met zijn 90ste verjaardag. Aad kwam in 1969 bij de ANWB. In 1992 ging hij als Hoofd Distributie met de vut. Hij woont nog steeds met zijn vrouw in Schiedam.



Oproep Drenthe en Noord-Holland Noord

Drenthe en Noord-Holland Noord springen nog om vrijwilligers die graag contact onderhouden met de leden in deze regio's. Wie o wie meldt zich aan. Vrijwilligers in andere regio's die inmiddels op leeftijd zijn, stellen het zeer op prijs indien er leden met hen willen samenwerken. Zo kunnen de nieuwelingen goed worden ingewerkt in dit uitermate dankbare werk. Meld je aan om actief iets voor onze vereniging te betekenen. E-mail naar coördinatie-rcp@vg-anwb.nl.



Snelle wisseling RCP'er in Brabant

Vanaf 1 juli is Wim Arts uit Schaijk de nieuwe Regiocontactpersoon in de regio 74 Brabant Oost en omstreken. Hij volgt René van der Velden op die plotseling wegens drukke werkzaamheden de functie moest neerleggen, nadat hij deze vorig jaar van Arie Bakker had overgenomen. Voormalige medewerkers bij de Wegenwacht zullen Wim ongetwijfeld kennen. Hij heeft er ca. 42 jaar gewerkt. Eerst om Barneveld, toen vanuit Geldrop en tenslotte in Wijchen. Velen zullen hem ontmoet hebben bij het WW-detachement in de Nijmeegse Vierdaagse. Hij liep meer dan 20 (!) maal mee, en loopt ook nu nog elk jaar een afstand. Het bestuur wenst Wim, met zijn echtgenote Gerrie, veel plezierige ledencontacten.

Excursie Leiden

9 augustus

Terugblik op een mooie dag

Foto's Mieke Geursen en Cor de Quaasteniet

Dat Leiden een interessante stad is met veel grachten, is bekend. Maar hoe zat dat ook alweer met de haring en wittebrood? En met hutspot? En hoeveel bruggen zijn er wel niet?

Het is allemaal verteld en uitgelegd tijdens de excursies. De complimenten voor de organisatie van deze dag, voor de gidsen (www.cicerones.nl) en voor de bootman/vrouw waren niet van de lucht. Alle 132 deelnemers waren vol lof en hebben genoten van deze excursie door Leiden. Ze kijken uit naar het volgende uitje!

Op de website staan de foto's. Om privacyredenen alleen zichtbaar voor de deelnemers aan deze excursie. Ze staan op een verborgen plek op de website, beveiligd met een wachtwoord dat de deelnemers hebben ontvangen. ■







De creatieve, ingetogen
Elly de Looff ambieert
een kantoorbaan en
treedt niet in de
voetstappen van haar
extroverte vader.
Rond haar 25^e
wordt zij aan-
genomen bij de
ANWB, op
kantoor
Middelburg.

dag ANWB en dan ...

Tekst en foto Marga Feenstra

Vrouwen en ringrijden was in Zeeland toen een no go

Na bijna 40 ANWB-jaren neemt ze afscheid. En legt zich verder toe op haar hobby's. Vader De Looff runt in Elly's kinderjaren een slagerswinkel en later een horecabedrijf. Hij maakte altijd graag een praatje met mensen in tegenstelling tot de introverte Elly. "Zeker niets voor mij. Geef mij maar de rust van een kantoor", verklapt ze. Ze lijkt daarin meer op haar moeder, die zich ook liever op de achtergrond hield.

Dieren en tekenen

Tekenen en schilderen is Elly's lust en haar leven, net als haar liefde voor honden en paarden. Die eerste liefde sluit ze met een rottweiler, een groot soort hond met ballen, uh, spieren. "Een echte baas die ik moest proberen de baas te blijven. Hij kwam van een bekende fokker uit oude werklijnen. Het is me nooit helemaal gelukt om hem gehoorzaam te laten zijn. Tot aan zijn dood probeerde hij de baas te blijven. Maar zijn opvolgster, ook een rottweiler, een teefje, was de allerliefste hond die je je maar kunt bedenken. Met haar kon je alles doen en waren 'opdrachten' een feest." Die liefde zie je terug in een schilderij waar de koppen van beide honden op zijn vastgelegd. Elly kan nog vol schieten als ze aan deze hond denkt.

Reddingswerk

"In die tijd had ik nog een hondje, een ijslander. Die lijkt op een keeshond maar heeft een ander formaat. Hij heeft me eens de schrik van mijn leven gegeven. Wij deden toen aan reddingswerk. Op een gegeven moment waren wij tijdens een oefening op zoek naar 'overlevenden' van een brand en liepen we op het dak van een hoog gebouw. En als je weet dat ik hoogtevrees heb, snap je dat ik dat niet zo leuk vond. Hondje had nergens last van, loopt op het randje en verdwijnt ineens uit het zicht. Ik kreeg een hartverzakking, vergat mijn angst en liep naar de dakrand in de veronderstelling dat hij in de diepte op de grond zou liggen. Nee hoor, daar liep hij gewoon verder op een iets lager gelegen dak zijn werk te doen."

Je fantasie de loop laten

"En dan paarden! Ja, van die flinke Zeeuwse trekpaarden. Soms mocht ik tijdens het ringrijden op zulke paarden passen. In Zeeland worden vaak wedstrijden gehouden met zulke paarden, niet alleen de alom bekende ringsteekwedstrijden, maar ook andere. Erop rijden was destijds voor een vrouw een no-go, dat werd toen niet geapprecieerd in die wereld, maar tegenwoordig gelukkig wel. Wat had ik graag willen meedoen ... Gelukkig kan ik ze tekenen, schilderen en al een poosje in was maken." In haar huis is geen plekje aan de muur te vinden waar een eventueel nieuw schilderij kan hangen. Een miniatuurtje wellicht, maar als je in de deuropening van haar atelier staat, word je onmiddellijk geconfronteerd met een manshoog drieluik van drie aangespannen Zeeuwse trekpaarden. "Dat drieluik is nog niet af hoor. Je ziet dat op een paard nog geen halster zit en er moeten nog wat meer details bij komen." Op een ezel staat een ander schilderij van zo'n Zeeuw met daarbij een karakteristieke kop van een man. "Die man is mijn opa en opa en paard hebben elkaar nooit gekend. Dat is het fijne van schilderen. Je fantasie de loop laten."

Heb je je hele leven in Zeeland gewoond?

"Ik ben geboren en getogen in Middelburg met een uitstapje naar Zoutelande. Ik ben geboren in het centrum maar al vrij snel zijn we naar de buitenkant van de stad verhuisd. De plek waar ik nu woon, ben ik wel heel blij mee. Prima in mijn sas met mijn huisje maar het wordt mij te druk. Al kijk ik gelukkig niet op een snelweg of tegen grote gebouwen aan. Ik zou eigenlijk graag in Ritthem willen wonen tegen de

zeedijk aan, vlak bij Vlissingen. Wie weet heb ik daar nog eens kans op een gezellig woninkje."

Vakantie?

"Veel zuidelijker dan Nederland trekt mij absoluut niet. Ik ben best wel op vakantie geweest en heb toch ook nog wel wat gereisd. Naar bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland maar ben ook een paar keer in Amerika en Canada geweest en met de ANWB naar nog wat andere bestemmingen. En voor de ANWB maakte ik studiereizen naar Marokko en Spanje. Mijn hart trekt echter meer naar het noorden waar je ver om je heen kunt kijken, waar mooie vergezichten zijn. Groot-Brittannië en de Skandinavische landen trekken mij het meest. Jaren achter elkaar ben ik met een heel goede vriendin naar Denemarken geweest. De rust en de weidsheid in die landen! Ik heb weleens gezegd: Denemarken is zoals Nederland eigenlijk zou moeten zijn. Ook niet zo'n groot land met maar 8 miljoen inwoners. Als we 's avonds buiten stonden, zeiden we tegen elkaar 'luister eens, wat hoor je? Helemaal niets.'"

Op pad

"Ik rijd nog heel goed auto, mijn autootje doet het nog steeds. Al vanaf mijn 20e heb ik mijn rijbewijs al gingen die lessen niet meteen van harte. Wat was ik bang in het verkeer. Inhalen? Het zweet stond in mijn handen. Gelukkig had ik een fantastische instructrice. Achteraf bleek zij de eerste vrouwelijke rijinstructrice in Zeeland te zijn. Zij zei op een gegeven moment, kom we gaan een middagje weg. Mijn moeder mocht mee en die middag kreeg ik meer zelftrouwen. Ik heb net mijn rijbewijs verlengd. Ik kan gaan en staan waar ik wil.

Ook ben ik bezig met een speciale fiets, een balansfiets. Inmiddels heb ik al veel geprobeerd. Nu nog uitvogelen wat het gaat worden." Elly is bijna deskundige op het gebied van aparte fietsen. Ze wikt en weegt, kijkt of het mogelijk is een proefritje te maken en blijft nog

Passie voor
Zeeuwse
trekpaarden



vulde je met gips en ik vond dat schitterend. Alleen vond ik dat er altijd wat aan mankeerde en dat wilde ik dan natuurlijk verbeteren. Al in mijn ANWB-tijd heb ik proeflessen gevolgd in boetseren, beeldhouwen, pottenbakken en keramiek maken. Allemaal leuk maar ook met hun beperkingen. Met klei werken bleek geen optie voor mij. Voor beeldhouwen ben ik veel te ongeduldig. Ben je uiteindelijk tevreden met het resultaat, dan moet je het nog glad maken en polijsten. Nee, absoluut niets voor mij. Boetseren, dat is leuker. Ik wil verder in drie-dimensionaal werken. Om dat te kunnen ben ik altijd aan het zoeken geweest naar mogelijkheden. Zo zag ik eens zo'n houten vogel met bewegende vleugels. Mmm, zou ik dat ook kunnen maken... Ook leuk. En als ik dan eens kijk of ik dat van gaas kan maken? Ik had nog wat kippengaas over van de kattenren ... ja en dan komt van het een het ander." In de tuin staan verschillende vogels in diverse houdingen, allemaal van kippengaas.

Volgende stap: was

"Mijn zoektocht heeft me gebracht bij Gerda van den Bosch. Een kortgeleden overleden kunstenares die prachtige bronzen beelden maakte van vooral dieren. Zij boetseerde in was en liet het daarna bronzen. Mijn mond viel open en dacht: dat wil ik ook. En later kwam ik in contact met de curator van het biologisch museum in Oostkapelle, die prepareert vogels en had ook een paar prachtig bronzen beelden gemaakt. Kijk en dát wil ik ook met dierenbeeldjes. Natuurlijk moet er ook een paard in brons komen, deze Fries. Dat zal als alles goed gaat in de nabije toekomst staan te gebeuren. Intussen blijf ik het vervolmaken, want het beeldje is natuurlijk nog niet perfect ..."



even wikken en wegen tot de juiste fiets haar pad kruist.

Passie voor paarden

"Echt geschilderd? Als kind heb ik veel getekend. Dat was het makkelijkste natuurlijk, want pen en potlood heb je altijd wel bij de hand en ik tekende dan beestjes en paarden, vooral paarden. Ik ben altijd gek geweest op paarden en dan met name de Zeeuwse trekpaarden. Flink en enorm sterk. Ik ben kennelijk behept met het gen dat mijn opa ook al had.

Zelf paardrijden was in mijn jeugd te duur. In die tijd was dat nog een elitesport. Op een blauwe maandag heb ik in een manege geholpen met stallen uitmesten en mocht ik wel eens op een paard zitten. Ik heb wel wat broekjes gescheurd op de trekpaarden tijdens het ringrijden. Niet dat ik meedeed, maar ik paste dus op de paarden. Geweldig, zo'n

groot, breed paardenlijf en na afloop stinken natuurlijk!"

Schilderen

"Een van de eerste schilderijen die ik maakte was van een boerinnetje. Dat was in de periode waarin we op Zoutelande zaten. Ik heb een jaar bij de VVV gewerkt en de directeur merkte dat ik tekeningetjes kon maken van boertjes en boerinnetjes en gaf steeds kleine opdrachten. Mijn oudste broer was er ook maf van. Waarom? Geen idee. Een ander dankbaar object in Zoutelande waren vroeger de boerenmannetjes die bovenop een duin voorbijgangers stonden te bekijken. Ook in olieverf vereeuwigd," lacht Elly.

Wanneer overgegaan op boetseren en gaasvormen?

"Boetseren heb ik altijd gewild. Je had vroeger van die rubberen malletjes. Die

Wat zijn je dromen?

"Dat paard in brons is dus een droom die wellicht nog dit najaar uitkomt. Maar een andere droom, die nogal wat verder weg is, betreft het realiseren van een oorlogsmonument voor dieren, met name honden. Dat is er niet in Nederland in tegenstelling tot vele andere landen. De aanleiding is de geschiedenis van 'Rifelman Kahn', een herdershond, die het leven redde van zijn baas tijdens de Slag om de Schelde, bij de oversteek van het Sloe. Het verhaal kun je lezen in het boekje 'Oorlogsdieren' van Bibi Dumon Tak. Uiteraard heb ik van deze hond en zijn baas al wel een model in was gemaakt", toont Elly.

ANWB-badminton

shuttletje slaan in de kantine

*Tekst Bram Visser en Marga Feenstra
Foto's Frans de Kok en Maritza Vroomans*

**Eind november 1969 start de PV Badminton op initiatief van Bram Visser, Ineke Vermeulen en Ernst van Oosterwijk.
De PB blijft actief tot midden jaren negentig.**



In die jaren heet de kantine in het A-gebouw nog kantine. Daar kan je je lunch – warm met van te voren gekocht bonnetje – of koud, kopen bij onder meer mevrouw Bakker. Vaak is er een giga-rij van de trap van de 6e naar de 7e etage.

Op de woensdagavonden, klokslag 18 uur (nou ja, soms wat eerder) rollen Arie van Noort en een collega de kassa's aan de kant. Tafels en stoelen worden gestapeld en ook aan de kant gezet. Misschien herinner je je nog putjes en 'beschadigingen' in de vinylen vloer. Dat zijn ijkpunten om met plakband de twee velden uit te kunnen zetten.

Helemaal volgens de regels van de badminton-federatie! Dat plakband is gratis ter beschikking gesteld door het Technisch Magazijn. De palen van de netten haken we in speciaal aangebracht putten en trekken we strak met haken aan de muren. Zo slaan de leden en adspirantleden van de PV Badminton hun shuttle.

Die bogen in het plafond zijn een echte uitdaging. Komt je veertje tegen zo'n boog, dan gaat de speelbeurt naar de tegenstander. Vaak belandt zo'n shuttle in de prachtige bolvormige lampen.

De animo om te spelen is dan groot. De verschillende ANWB-culturen (technisch-toeristisch) worden goed gemengd en leiden tot menig huwelijk. Zoals dat van supertechneut Dick van den Bosch en de klantvriendelijke en kleurrijke informatrice Sonja van Rijn. Helaas zijn beiden na een huwelijk van 52 jaar recent overleden.

Dat er zelfs een toernooi kan worden georganiseerd is te zien op deze pagina's. Ook hoe fanatiek het spel is ...! Het kwaliteitsniveau steeg zo hoog, dat niet alleen het woord 'competitie' wordt gefluïerd, nee de PV schrijft zich in voor Zuid-Holland. Harry Schuring, Petra van Heesewijck, Dennis de Vries, Els Geelen en haar broers Ruud en Theo, Joris Prins (overleden), Olaf Vos en Marga Feenstra doen daaraan fanatiek mee. Competitiespelen kon niet met het bogenplafond dus werd uitgeweken naar een gymzaal vlakbij. Later zelfs naar de Hengelolaan. Carpoolen naar de diverse uitpartijen blijkt uiteindelijk niet altijd handig te zijn. In de jaren negentig speelt de PV Badminton haar laatste wedstrijd. ■



Wachtwoorden hoe ga er je mee om?

grote frustratie: wachtwoord vergeten

Wachtwoorden hebben we overal voor nodig en soms drijven ze ons echt tot waanzin. Bijvoorbeeld als u weer ergens een account moet aanmaken en een nieuw wachtwoord moet verzinnen. Of als de website zegt dat er al een account is op het e-mailadres, maar u het wachtwoord niet meer weet. Gelukkig is er dan vaak de optie 'Wachtwoord vergeten?' waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanvragen.

Ondanks de frustratie die ze soms opleveren, zijn wachtwoorden ontzettend belangrijk, omdat we er onze gegevens mee beveiligen. We geven u in dit artikel een aantal tips en adviezen over het omgaan met wachtwoorden.

Doordat het bedenken van wachtwoorden lastig is en mensen willen proberen het wachtwoord te onthouden, kom je vaak al snel uit bij een makkelijk wachtwoord, bijvoorbeeld de geboortedatum of een eenvoudige cijferreeks. Makkelijke wachtwoorden, zoals bijvoorbeeld 'wachtwoord', '123456' en 'abc123', worden vaak door hackers als eerste gebruikt als zij accounts proberen te hacken. Het is daarom dus belangrijk om een sterk wachtwoord te maken.

Daarnaast is het ook nog belangrijk dat het wachtwoord voor elke dienst uniek is. Stel dat iemand achter uw wachtwoord komt, dat bij alle accounts hetzelfde is, dan heeft deze persoon dus direct toegang tot al uw accounts.

Een sterk wachtwoord bestaat uit hoofdletters en kleine letters, cijfers en leestekens. En dan geldt ook nog 'hoe langer, hoe beter'. Dat maakt het onthouden van een wachtwoord echter wel weer uitdagend. Bedenk daarom een schema dat u toepast voor het maken van wachtwoorden. Een voorbeeld van zo'n schema is:

[willekeurig woord][geluksgetal][Naam website in kleine letters][Postcode][Leesteken]

Voor de website van SeniorWeb wordt het wachtwoord dan:
Aardappelpuree8seniorweb3500AE!
En voor de website van de ANWB wordt



Alleen toegang
met je wachtwoord

het dan:
Aardappelpuree8anwb3500AE!
U hebt dan voor elke dienst/website een uniek wachtwoord, dat sterk is én dat u kunt onthouden.

Wijzig standaardwachtwoorden
Soms ontvangt u van bedrijven of

organisaties een standaardwachtwoord. Wijzig dit wachtwoord naar een zelfgekozen, sterk wachtwoord.

Gebruik waar mogelijk tweestapsverificatie

Er zijn verschillende manieren waarop iemand zijn/haar identiteit kan bevestigen:

- Wat iemand weet
Bijvoorbeeld een gebruikersnaam met wachtwoord.
- Wat iemand heeft
Bijvoorbeeld een telefoon. Waar een sms-code naartoe kan worden gestuurd.
- Wat iemand is
Bijvoorbeeld een vingerafdruk of een gezicht.

Als twee van deze zaken gecombineerd worden, dan spreken we van tweestapsverificatie. U vult bijvoorbeeld eerst uw gebruikersnaam en wachtwoord in en vervolgens ontvangt u per sms een code die u moet invullen. Daarna hebt u toegang tot uw account. Dit is een extra manier van beveiligen, omdat de kans dat een hacker toegang heeft tot uw telefoon of vingerafdruk klein is. ■



Meer weten?

Wilt u meer weten over het maken en beheren van wachtwoorden? De hele maand oktober staat bij SeniorWeb in het teken van accountbeheer en -beveiliging. Volg onze website, speel onze quiz of lees al onze informatie op www.seniorweb.nl/accounts

Heeft u hulp nodig of wilt u een van onze online cursussen volgen? Word dan nu zes maanden gratis lid van SeniorWeb. Het lidmaatschap stopt automatisch. Ga naar seniorweb.nl/anwb of bel met (030) 276 99 65.

Column

dingen van de dag

Tik Tokken

Als klein kind speelde ik veel en graag buiten. Wij woonden aan de rand van Den Haag. Je had daar het Zuiderpark, een werkverschaffingsproject uit de crisisjaren van de vorige eeuw, mooi en afwisselend aangelegd met vijvers, speelweiden en zelfs een openlucht zwembad. Aan de ingang stonden twee meer dan levensgrote naaktbeelden opgesteld. Die kregen uiteraard regelmatig onze warme aandacht, want veel bloot was er in die jaren op straat niet te vinden. Maar ondanks Adam en Eva, zoals ze werden genoemd, was dat mooie park voor ons, straatschoffies, niet avontuurlijk genoeg. Wij zochten het verder van huis. Wij schooierden langs de beek tot aan een stoomgemaal, ver buiten de bebouwing, om te vissen of kikkers te vangen. Het was allemaal polderland dat klaar lag om bebouwd te worden. Er waren - bij mijn weten - geen boerderijen en al helemaal geen hekken of verbodsborden. Wel hier en daar wat kassen, voorbode van de 'Glazen Stad' van het toekomstige Westland. Verder alleen maar groen land, totale vrijheid om je eigen avonturen te bedenken en te beleven. Heel in de verte zagen we de twee kerktorens van Delft en als we omkeken was ons thuisbaken de forse toren van de Julianakerk, vlak bij ons huis. Ik denk aan die tijd terug als ik in de krant lees, dat in hetzelfde door ons toen zo versmide Zuiderpark tijdens de zomervakantie allerlei speelse evenementen voor grote en kleine kinderen worden georganiseerd. "De dagplanning is laagdrempelig, relaxt en uitnodigend voor alle leeftijden", zo lees ik. "Je leert schilderen bij Akin, kunt sporten met Denis, en leert Tik Tokken met Amel. De dinsdagen worden afgesloten met een

knotsgekke kinderdisco en elke donderdag eindigen we met life muziek." De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen, die niet in de gelegenheid zijn om tijdens de vakantie de stad uit gaan. Anna Rikje en Jurre, mijn twee kleinkinderen, hebben die gelegenheid gelukkig wel. Die hangen op dit moment in het oververhitte Italië waarschijnlijk bij het zwembad rond in de wetenschap, dat de auto klaar staat voor de lange rit naar huis. En daarna zijn Joopa en Oma vrijwel zeker de klos. Moeten we naar die knotsgekke kinderdisco van Akin, Denis en Amel en daar leren Tik Tokken.

Maar er is nog hoop en dat is onze kikkervijver. Ooit, zo'n jaar of vijftig geleden, hebben wij na een kampeerweekend op het fraaie landgoed Warnsborn een potje kikkerdril meegenomen. In ons toen nog kleine tuintje deed een ingegraven wasbak dienst als kraamkamer, waaruit jaar-na-jaar verse kikkergeneraties sprongen. Toen wij verhuisden ging er een flinke pot kikkerdril mee naar ons volgende adres. Het is een gezond, productief ras, die Warnsborn-kikker, want in een enigszins verwilderde hoekje van Oma's tuin springen er nogal wat rond bij twee kleine vijvertjes. Soms gaan onze kikkers op avontuur uit en dan kom je ze op de gekste plaatsen tegen. Verdwaalde kikkers zoeken en vangen om ze weer terug te brengen naar hun vijvertje ... Het klinkt misschien niet zo laagdrempelig als Tik Tokken, maar je weet het nooit! ■

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com



ANWB- paddenstoelen nog geen zeldzaamheid

Tekst Frans de Kok

Een mycoloog is iemand die alles afweet van paddenstoelen. Maar vraag hem of haar welke paddenstoel het gehele jaar voorkomt langs bossen en heidevelden, en de kans is groot dat hij of zij je het antwoord schuldig moet blijven.

De ANWB-paddenstoel, al meer dan 100 jaar

Wat niet iedereen zich misschien zal realiseren is dat deze vorm van bewegwijzering al ruim 100 jaar bestaat. 103 jaar om precies te zijn. Want het was in 1919 al dat de ANWB de eerste paddenstoel plaatste langs een fietspad op de Larense Hei. Op dat moment nog als proef. De paddenstoel kreeg een plek naast de reguliere wegwijzers, simpelweg omdat de ANWB vond dat bestaande wegwijzers te groot en opvallend waren voor fietspaden in natuurgebieden. Bovendien scheelde het de Bond in onderhoudskosten. Het ontwerp kwam van ANWB-bestuurslid en architect J.W.H. Leliman, die eerst enkele prototypen ontwierp om uit te worden getest.

De keuze van het ANWB-bestuur viel op de vorm van een paddenstoel. Die paste goed in de natuur waar doorheen gefietst kon worden, zo was men van mening. Met de uitbreiding van het Nederlandse fietspadennet, groeide ook het aantal paddenstoelen sterk. Alle paddenstoelen kregen eigen unieke nummers die op veel toeristische kaarten werden vermeld. Verdwalen werd daarmee vrijwel onmogelijk. Om paddenstoelen goed te kunnen lezen dient er eigenlijk bij te worden gestopt. Om deze reden zijn ze nauwelijks gebruikt langs fietspaden bij doorgaande wegen, omdat stilstaan daar heel vaak niet gewenst is.



Afstappen verdient voorkeur bij het lezen van de juiste richting

Ook voor wandelaars een onmisbaar baken



De vorm blijft, het materiaal wordt duurzaam

De paddenstoel had en heeft nog steeds een eenvoudig ontwerp. Aanvankelijk was het een betonnen paaltje met afgeschuinde kop waarop houten plaatjes werden bevestigd met plaatsnamen en afstanden. Maar deze constructie bleek al snel gevoelig voor vandalisme. Reden waarom in 1927 een nieuwe proef werd begonnen met stalen kappen over de betonnen paddenstoelvormige basisconstructie. Later werd de betonnen kop hiervan weggelaten wat het gewicht en daarmee de hanteerbaarheid bij het plaatsen zeer ten goed kwam. Het gewicht werd teruggeschroefd van 145 naar 80 kilo. Maar ook nu weer bleken de schuine kanten van de kap kwetsbaar omdat fietsers er met hun schoenen tegenaan gingen staan. Hierop werden, na een prijsvraag in 1942, paddenstoelen voorzien van rechte zijden waarop de plaatjes met plaatsnamen werden geschroefd. In de praktijk bleken die weer moeilijker leesbaar waarna de ANWB in 1945 besloot weer terug te gaan naar de oervorm: de stalen kap met schuine zijden. Deze vorm is sindsdien gebleven, zij het dat er in de uitvoering nog wel wat variatie bestond. De meeste kappen waren vierkant maar in sommige gevallen werden ze uitgevoerd met drie schuine zijden. Opschriften konden zwart op een witte

achtergrond zijn, maar ook met rode letters. In 2003 stapte de ANWB over op rode kappen van polyester. Hierop stonden witte vlakken met rode letters voor de bestemmingen en afstands aanduidingen.

Onmisbare oriëntatiepunten

De ANWB heeft tot 2010 de uitvoering en het onderhoud van de paddenstoelen in eigen beheer gedaan. Hierna is deze taak ondergebracht bij de Nationale Bewegwijzeringdienst. De paddenstoelen hebben nog steeds niets van hun waarde verloren, want voor recreatieve fietsers, en ook wandelaars, fungeren ze als oriëntatiepunten in afgelegen gebieden. Samen met andere routeborden en wegwijzers vormen ze een samenhangend systeem.

Sommige ANWB-paddenstoelen hebben het tot monument weten te schoppen. Zo heeft de gemeente Rijssen-Holten, op verzoek van erfgoedvereniging Heemschut, in 2021 een zeldzame paddenstoel aangewezen als monument. Deze is nog van het type met de rechte zijden en gaat nu door het leven met de titel 'cultuurhistorisch erfgoed'.

Van dit type komen er niet veel meer voor in ons land. Ook bij Haarle in de gemeente Hellendoorn staat nog een dergelijk exemplaar. De erfgoedvereniging heeft ook hier de gemeente

gevraagd deze paddenstoel te beschermen.

Betonnen paddenstoelen maken plaats voor duurzame exemplaren

Volgens de Nationale Bewegwijzeringdienst, de organisatie die tegenwoordig dus belast is met de uitvoering van de bewegwijzering, staan

Aparte feitjes

Enkele jaren geleden zijn op Vlieland en Terschelling de oude paddenstoelen vervangen door nieuwe vormen van bewegwijzering. De oude paddenstoelen zijn bij opbod geveild. Er bleek grote belangstelling voor te bestaan.

De 18 exemplaren op Vlieland brachten ruim € 32.000 op. Op Terschelling brachten ruim tweemaal zoveel paddenstoelen een vergelijkbaar bedrag op, ruim € 30.000. Met de opbrengst is op Vlieland de aanleg van een wandel- en fietsroute bekostigd.

Terschelling besteedde de opbrengst aan een uitzichtpunt voor blinden en slechtzienden.

Op een drie meter grote bronzen maquette van Terschelling kunnen binden en slechtzienden zich op de tast oriënteren op dit eiland.

Afstappen en controleren met de kaart in de hand



Het toenmalige bestuur van de ANWB keurt verschillende typen paddenstoelen in 1919



er in ons land nog altijd ruim 5.000 paddenstoelen. Sommige zijn nog van beton, maar veelal voorzien van een metalen kap of een kap van natuurlijke materialen. Als zo'n oude paddenstoel moet worden vervangen, komt ter plekke een veel lichter exemplaar die volledig bestaat uit natuurlijke grondstoffen als kokos, hennep, vlas of jute. De ontwikkeling van het gebruik van dergelijke grondstoffen stopt niet en er wordt verwacht dat binnen niet al te lange tijd de paddenstoel volledig duurzaam zal zijn.

Over de toekomst van de paddenstoel maakt de Bewegwijzeringdienst zich geen zorgen, ondanks de inmiddels veel



Een modern exemplaar langs een fietsroute



Wie wil nu de paddenstoel missen tijdens wandel- of fietstochten?

gebruikte smartphone als oriëntatie- en navigatiemiddel.

Maar wie fietst in een omgeving waar de ontvangst niet altijd even betrouwbaar is, krijgt van de paddenstoel altijd de

zekerheid van de juiste richting. En zeg nu zelf, wie zou überhaupt de vertrouwde paddenstoelen willen missen tijdens een fiets- of wandeltocht. ■

Wist u dat ...

- De grootste ANWB-paddenstoel in 2005 bij het NS station in Assen is geplaatst? Op 13 oktober van dat jaar onthulde Guido van Woerkom dit 'standbeeld'. Deze is na de herbouw van het station en de aanleg van de straat ervoor verdwenen.
- De paddenstoel met de grootste afstand op Vlieland stond? Behalve Moskou stond ook Spitsbergen genoteerd: 2.525 km!
- Er zelfs driehoekpaddenstoelen zijn geweest? Nummer 23706 op 700 meter van De IJzeren Man en nr 21382 op 3,8 km van Losser.

Kent u deze toevallig?

Knutselaars, opgelet

Altijd al je eigen ANWB-paddenstoel willen hebben en misgegrepen bij de verkoop ervan? Je kunt je eigen paddenstoel in elkaar knutselen, al is die van papier. Via onderstaande links kun je twee bouwplaten downloaden, printen en in elkaar plakken.
<https://www.anwbpaddenstoel.nl/media/bestanden/ANWBPaddestoeloudmodel.pdf>
<https://www.anwbpaddenstoel.nl/media/bestanden/ANWBnieuw.pdf>

foto: Flickr, 3-hoekige paddenstoel



ANWB-Wegenwacht

in het buitenland

De ogen en oren van de ANWB over de grens

*Tekst Persdienst ANWB, Marga Feenstra
Foto's Arjan Greven en René Nouws*

Sleutelen, geruststellen én ondersteunen. De ANWB stationeert tijdens hoogseizoen-2022 twaalf wegenwachten in Frankrijk en vier in Italië. Omdat het na de zomervakantie ook nog druk is met pechgevallen, blijven sommigen tot begin september 2022. Als deze Buitenband op uw deurmat valt, is iedereen weer thuis!



In juli 2003 start een proef met enkele wegenwachten die pechhulp gaan verlenen in Franse vakantiegebieden. Reden? Vooral omdat het land geen eigen pechhulporganisatie meer kent. De proef is een doorslaand succes en Nederlandse vakantiegangers zijn aangenaam verrast als 'eigen' wegenwachten hen komen helpen.

Veel waardering en blijde mensen

De wegenwachten kunnen dit jaar (2022) nog meer dan voorgaande jaren het verschil maken door met een noodoplossing vakantiegangers veilig naar huis te kunnen laten rijden. De verwachting is dat pechmeldingen van vakantiegangers in Frankrijk en Italië boven het niveau van voor corona (2019) zal zijn. In 2019 namen de 'buitenlandse'

wegenwachten ruim 1000 pechgevallen voor hun rekening en wisten tientallen repatriëringen van auto's te voorkomen.

De 16 wegenwachten zijn de ogen en oren van de ANWB. Als zich ergens een calamiteit voordoet, zijn zij als eerste ter plekke. Niet alleen om te sleutelen, maar ook om mensen gerust te stellen en te ondersteunen. In Italië verblijven drie wegenwachten langs het Gardameer en één in Toscane. In Frankrijk zijn de twaalf wegenwachten te vinden in de regio's Ardèche, Aude, Haute-Savoie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Dordogne, Provence, Bourgogne, Lyon en de Gard. René Nouws en Arjan Greven vertellen op de volgende pagina's waarom ze graag een stapje over de grens zetten.



Naam René Nouws
Regio in Nederland Noord-Brabant, Breda
Buitenland Italië Lazise (Gardameer)

Zo'n acht, negen jaar geleden heeft René in het buitenland als wegenwacht gewerkt. De animo is groot en hij heeft zich daarna niet meer opgegeven omdat hij collega's dezelfde geweldige ervaring gunt.

Dit jaar krijgt hij weer de kriebels. Hij is in dit gebied met twee andere collega's aan het werk. "Iedereen waardeert het enorm dat de wegenwacht hier rondrijdt. Aparte belevenis? O ja, een dikke Porsche lekte benzine. Geen idee van de oorzaak. Na een uurtje vind ik het probleem: een heel klein scheurtje in de leiding. Opvallend? Veel kapotte turboslangen. Turbo's moeten in de bergen flink hard werken en dan blijken de slangen de druk niet aan te kunnen. In de wagen heb ik speciale lijm en speciale tape waarmee ik de boel kan repareren." ■



Naam Arjan Greven
Regio in Nederland Rotterdam-Dordrecht
Buitenland Frankrijk, Ardèche

Voor het tweede achtereenvolgende jaar helpt Arjan Nederlanders die met pech zijn gestrand. Waarom?

“Uitdagingen! Blij en dankbare mensen als je het probleem met de auto hebt kunnen verhelpen. Je bent een absolute redder van hun vakantie. Toen de aanmelding voor dit jaar binnenkwam, twijfelde ik nog een beetje. Onze kinderen hebben nu nog de leeftijd waarop mijn vrouw ze de 6 weken waarin ik weg ben, alleen aan kan. ‘Doen’, zei ze, en dus rijd ik nu weer van camping naar camping. Het is dit jaar heel erg druk. De prognose die was gesteld op basis van voorgaande jaren hebben we na 2,5 weken al voor de helft gehaald. En we zijn nog lang niet aan het einde van het vakantie seizoen ...” ■



Eindelijk! Het is gelukt!
Vanaf 2020 heb ik Rolf
ettelijke keren gevraagd
of ik hem voor deze
rubriek mocht
interviewen.
Standaardantwoord
was steevast:
"Daar ben ik te
jong voor!"
Maar nu hij 80 is
"mag ik".

A photograph of Rolf van der Loo, an older man with grey hair, smiling and waving from the deck of a wooden boat. He is wearing a dark t-shirt with a graphic of a woman's face and the name 'ELISE' below it, and orange shorts. The boat has blue cushions and a wooden steering wheel. In the background, there is a blue body of water and a clear blue sky. A book titled 'DE MEESTE PAKKET DELEN' by Rutger Bregman is visible on a table in the foreground.

vitaal

Rolf van der Loo

Tekst Mieke Geursen, foto Pascal Jongejan

Water en schepen zijn Rolfs tweede liefde

Rolf wordt in november 1941 geboren in 'De Oranjekliniek' in Den Haag. Twee jaar en 4 maanden daarvoor is zijn zus al ter wereld gekomen. Helaas gaan vader en moeder uit elkaar als Rolf 12 jaar is. "Daar heb ik best wel last van gehad", bekent Rolf. Vader is (technisch-technaar), wordt vertegenwoordiger en op woensdagmiddagen mag Rolf vaak met vader mee. "Mijn vader had een auto, wat toentertijd nog een bezienwaardigheid was, dus dat waren bijzondere en opwindende uitjes voor mij", zegt Rolf met gepaste trots. Rolfs moeder is tot aan pensioengerechtigde leeftijd hoofdleidster op verschillende kleuterscholen in Voorburg/ Den Haag. Vader overlijdt op 75 jarige leeftijd en moeder als zij 87 jaar is. Zijn zus is 78 jaar geworden.

Kiezen uit twee liefdes

In Rijswijk gaat Rolf naar de lagere school, waarna hij doorgaat naar de HBS in Den Haag. Als hij na het halen van zijn diploma wil kiezen voor de studie Weg- en Waterbouw, realiseert hij zich dat zijn professionele leven zich dan meestal op kantoor zal afspelen. Water en schepen zijn zijn 'tweede liefde' dus kiest hij er uiteindelijk voor naar de Hogere Zeevaartschool in Scheveningen te gaan.

Als vierde stuurman op de grote vaart begint zijn échte zeemansbestaan. Op De Willemstad doet hij diverse verre landen aan. Zijn laatste vaart is met de Prins der Nederlanden. Vervolgens gaat hij weer aan de studie om de diploma's 2e en 1e rang Grote Handels Vaart te behalen. Deze studie maakt hij niet af en gaat niet door voor stuurman. Inmiddels heeft hij een vrouw aan de wal, die hij toch ook wel vaker wil zien.

Hij solliciteert bij de ANWB. Daar gaat hij op de toen nog 8-koppige Alarmcentrale aan de slag als hulpverlener met de dames Van Lennep en Tamson. "Gouden tijd", onderstreept Rolf. De tijd waarin de steunpunten ontstaan en de hulpverlening op allerlei gebied een vlucht neemt. In de 17 jaar waarin hij in

de hulpverlening werkt geeft hij tevens leiding aan de afdeling Zware Schade en is hij Chef Transport (RBV/ROV). Na de reorganisatie van Alarmcentrale gaat hij aan de slag als Projectleider Optimalisering Goederenvervoer om een vervoersplan voor en tussen de wegenwachtstations, de technocentra, de vestigingen en het distributiecentrum etc. op te zetten. Als dit plan op volle toeren draait, stort Rolf zich op de volgende studie: Logistiek Management, t.b.v. zijn functie op de afdeling Centrale Coördinatie en Besturing in Voorschoten (Infolog). Tevens volgt hij de opleiding 'Marketing en Boekhandel' t.b.v. de Uitgeverij in Oprichting (kaarten, boeken en gidsen) en wordt hij uiteindelijk Manager Verkoop & Logistiek Media, tevens zijn laatste functie in zijn ANWB loopbaan.

Look forward, eerlijk gepikt van Lord Robert Baden-Powell!

In 2001 stopt hij op 60-jarige leeftijd met werken. Hij wil met 'zijn Loes', met wie hij inmiddels sedert 1980 samen is (zij is inmiddels ook gestopt met werken) heel veel leuke dingen gaan ondernemen.

Kapitein Rolf

Bij zijn afscheid staat de gehele uitgeverij hem in matrozenkostuum op te wachten nadat hij eerst in een kapiteinskostuum is gehesen, een verrassingsactie van Loes én HRM. Rolf wordt wel meteen in 2001 lid van de VG-ANWB, dat in 2005 leidt tot de bestuursfunctie '2e secretaris en beheer ledensecretariaat'. Een functie die hij aanneemt, omdat hij dat samen met Loes zal gaan doen. Loes is een voormalig ervaren directiesecretaresse van de Holding Nederlandse drukkerijen.

Actieveling en klusser

Rolf omschrijft zichzelf als een positieve

realist die met beide benen in het leven staat. Dat positivisme krijgt in 2005 een ongelooflijk dreun als blijkt dat Loes ongeneeslijk ziek is en in 2006 komt te overlijden. Als hij zichzelf herpakt, stort hij zich op digitale reorganisatie van het VG-Ledensecretariaat, het werk waar hij samen met Loes aan was begonnen. Maar ook voor Scouting groep Rijswijk zet hij zich op velerlei gebied in (voorzitter; Stichtingsbestuur scouting labelterrein Bieslandse Bos; lid van de Vereniging Erepeleton Waalsdorp vanuit welk lidmaatschap hij al 25 jaar met de scouts op 4 mei de klok op de Waalsdorpervlakte luidt). Hij is lid van de Kroonvaarders KNSM waarvoor hij onder meer de kascontrole doet. Maar ook is hij coördinator collecte Nierstichting in Rijswijk.

'Mijn Vlet'

Rolf zijn boot 'Mijn Vlet', is zijn lust en zijn leven. "Zomers lekker varen", glundert Rolf, "en 's winters het onderhoud; schuren en lakken", met een wat bedenkelijker gezicht. Hij wil zoveel mogelijk aandacht besteden aan zijn 3 kinderen en 4 kleinkinderen, bijna allen met aanhang + hond Suus van zijn zoon Mowgli, die hij 2x per week in Alphen aan den Rijn gaat uitlaten. Rolf volgt het nieuws dagelijks via de tv. Hij is weer begonnen met pianospelen en is een fervent lezer van crimi's/detectives. Momenteel is hij bezig in 'de meeste mensen deugen' van Rutger Bregman. Rolf probeert zo gezond mogelijk te eten, kookt (bijna) elke dag en drinkt 's avonds een lekker wijntje. Als klushulp voor zijn zoon gaat hij de laatste vijf jaar tijdens vakantie naar Duitsland. Zoonlief heeft een vaste caravanstaanplaats op een camping en heeft daar met enige hulp van Rolf een uitbouw en tuin aangelegd en is zo een heerlijk vakantieverblijf geworden. Rolfs levensmotto: "LOOK FORWARD", eerlijk gepikt van Lord Robert Baden-Powell! (zegt Rolf). Trots op zijn boot en Elise (zie de foto op T-shirt), allround danser en model én vriendin van kleinzoon Pascal. ■

pensioen zorg

Beno Koens, bkoens@hetnet.nl

Zorgen & buffer

Een kleine verzuchting. In een half jaar tijd is er veel in een ander perspectief komen te staan. Het is niet zo dat plotseling alles op zijn kop staat, maar toch. Hoewel ..., de Nederlandse driekleur wappert soms op grote schaal met de blauwe kleur in top. Het kleurt goed bij de blauwe luchten, maar is bedoeld als steun voor de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. En die luchten zijn vaak hemelsblauw. Dat is één van de zorgen. Velen zitten met smart te wachten op regen. Maar de natuur heeft zijn eigen wetten. En de gevolgen zijn vaak onberekenbaar, maar je moet er wel rekening mee houden.

Zo was de winter van 2020/2021 kouder dan de winters daarvoor. Van 1 januari 2021 tot medio augustus 2021 heb ik 33% meer aan gas verbruikt dan in de paar daaraan voorafgaande jaren. Het was gewoon een strenge winter. Ten opzichte van die voorgaande jaren heb ik in diezelfde periode van dit jaar 8% minder gas verbruikt. Het zijn cijfers om even over na te denken. Een nieuwe strenge winter 2022/2023 zal veel schrik opleveren als het gaat om de energienota. De thermostaat iets lager en een dikkere trui helpen zeker, maar onvoldoende om de kosten stabiel te houden.

Door de oorlog in Oekraïne, die eind februari begon, is de energiemarkt drastisch gewijzigd. De gaskraan in Rusland staat niet meer voluit open. En dan wordt het voor de gasprijzen een kwestie van vraag en aanbod. De gasprijzen vliegen omhoog. Afhankelijk van de contracten die u heeft afgesloten zult u de gevolgen gaan merken. Soms pas veel later als het contract nog een ruime periode van kracht is. Maar soms ook al direct.

Waar u vroeger een financiële buffer moest aanhouden voor een kapotte wasmachine of koelkast moeten die buffers nu veel groter zijn om de energiekosten te kunnen betalen. En met stijgende kosten voor een bezoek aan supermarkten etc. wordt een grotere buffer vaak lastig. Maar ook andere kosten stijgen. De inflatie is in een jaar tijd meer dan 10% gestegen.

Toen de oorlog in Oekraïne begon, waren er verwachtingen dat het een kort proces zou zijn. Na een half jaar is wel duidelijk dat het veel langer zal duren voordat alles weer normaal is, al moet u er rekening mee houden dat er dan een 'nieuw normaal' is ontstaan. Een nieuw normaal, waarbij de prijzen hoger zullen zijn.

Compensatie

Eind juli van 2022 is de AOW iets omhoog is gegaan. Dat is een logisch gevolg van het stijgen van het minimumloon waaraan de AOW nog is gekoppeld. Er waren plannen om die koppeling los te laten. Maar die plannen doven zo langzamerhand uit. Bij koopkrachtcijfers blijkt telkens weer dat gepensioneerden het moeilijk hebben. En dan vooral de

ouderen die alleen van de AOW moeten leven. Toeslagen via de gemeente kunnen dan soms nog enige soelaas bieden. Ouderen met een aanvullend pensioen via een of meer voormalige werkgevers hebben vaak iets meer speelruimte.

Indexatie

Maar, zult u zeggen, met dat aanvullende pensioen schiet het ook niet op. Dat klopt, ook wat betreft het ANWB-pensioen. Misschien heeft u ook met jaloerse blikken gekeken naar de berichten van enkele grote pensioenfondsen die aankondigden dat ze per 1 juli 2022 indexatie gingen geven. Met andere woorden; het pensioen ging omhoog. En soms ook nog met terugwerkende kracht. Het is wel zo dat de verhoging onvoldoende is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Maar toch. De periode van 'nul' verhoging was voorbij.

De verhoging werd mede mogelijk gemaakt omdat de regels voor het mogen indexeren zijn verruimd, mits het pensioenfonds de intentie uitsprak om straks over te stappen naar de nieuwe pensioenwetgeving. Indexatie is dan mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 105 in plaats van 110. Let wel. Het gaat om een intentie. Het pensioenfonds kan nog besluiten om de stap naar de nieuwe wetgeving niet te maken.

Eigenlijk is het wel gek. Uit de cijfers van de Nederlandsche Bank blijkt dat de pensioenvermogens van de Nederlandse pensioenfondsen over het eerste half jaar van 2022 met 16,5% zijn afgenomen. Die daling wordt veroorzaakt door dalende koersen op de aandelenmarkt en een stijging van de rente. Maar juist die stijgende rente zorgt er voor dat dat de pensioenfondsen tot indexatie kunnen overgaan. Dat heeft alles te maken met de wijze van berekenen van het verwachte vermogen over dertig jaar. Met rente op rente kunnen de vermogens snel stijgen. Er is dan voldoende geld in kas om degenen die dan met pensioen gaan, een bedrag te kunnen overmaken.

Het ANWB pensioen

Hoe het met het ANWB-pensioen gaat, is nog niet bekend. Die beslissing valt in het late najaar. Dan zal worden gekeken naar de inflatiecijfers van juli 2021 tot en met september 2022. Voorheen was het de periode juli-juli, maar de reglementen zijn gewijzigd. Voortaan is het september-september. Dit jaar is het een overgangperiode. Ook zal worden gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. Eind juli was de stand 110,1. Als de aandelen redelijk op hetzelfde niveau blijven zal deze beleidsdekkingsgraad nog iets stijgen omdat het een twaalf maandelijks gemiddelde is. Tot begin 2022 was de rente nog negatief. Voor de komende maanden wordt eerder een stijging dan een daling van de rente verwacht.

De algemene verwachting is dus wel dat ook het ANWB-pensioenfonds een indexatie kan verwachten. Of dat echter ook met terugwerkende kracht gaat gebeuren is onzeker. ■

leden secretariaat

per 28 augustus 2022

Nieuwe (aspirant) leden	Regio		Regio
Mw. E.M. (Elise) Eissing uit Amsterdam, ex-Assisten Teammanager Wegenwacht, Regio Noord-Holland Zuid	11	Planner/ Receptioniste, Regio Arnhem/Liemers	81
Mw. J.C. (Jennie) Schouten uit Leiden, ex-Redactie-assistente Media, Regio Bollenstreek/Leiden	20	Dhr. A.B. (Bertus) Grooters uit Rekken, ex-senior Wegenwacht, Regio Achterhoek/Apeldoorn	82
Dhr. K. (Kees) Lucassen uit Oegstgeest, ex-Senior Redacteur, Regio Bollenstreek/Leiden	20	Dhr. H.P. (Hennie) Velthuis uit Oldenzaal, ex-Wegenwacht, Regio Twente e.o.	83
Dhr. H.D. (Henk) Colijn uit Delft, ex-Technisch specialist, Regio Delft e.o.	35	Dhr. P.J.A. (Paul) Grundel uit Oldenzaal, ex-Wegenwacht, Regio Twente e.o.	83
Mw. W.T.M (Wendy) de Jong uit Wassenaar, ex-Personen-hulpverlener, Regio Den Haag Noord/Wassenaar	47	Verhuisd	
Mw. L.M.M. (Lenie) van Hattem uit Zoetermeer, ex-Hulpverlener, Regio Zoetermeer	50	Dhr. L.A.M. Op den Camp van Millingen aan de Rijn naar Heumen	80
Dhr. R. (Ron) Kooij uit Zoetermeer uit Zoetermeer, ex-Beheer Telefonie, Regio Zoetermeer	50	Dhr. L. Meeuwisse binnen Arnhem	81
Mw. M.H.C. (Mariëlle) Versteegen uit Zoetermeer, ex-Hulpverlener PHV, Regio Zoetermeer	50	Overleden	
Dhr. P.T.S.H. (Paul) Melchers uit Schiedam, ex-Wagenpark-beheer, Regio Rotterdam e.o.	53	Dhr. Th.J. (Theo) Kroon uit Voorschoten, overleden 7 juli 2022	17
Mw. C.H. (Carla) Romani uit Oostvoorne, ex-Senior Trainer/E-learning Developer/Coördinator Introductiedag ANWB, Regio Zuid-Holland Zuid	54	Mw. A.A.M. (Antoinette) Reesink echtgenote van dhr. A.J.G. Meier uit Zoetermeer, overleden 22 mei 2022	50
Dhr. C.J. van de Brug uit Driebruggen, ex-Wegenwacht, Regio Utrecht West	59	Dhr. J. (Jan) Koppelaar uit Oud-Beierland, overleden 5 juni 2022	65
Mw. J. (Joke) de Jong-van Wijk uit Middelburg ex-Wegenwachtondersteuner, Regio Scheldeland	62	Dhr. G. (George) de Breij uit Abcoude, overleden 14 juni 2022	83
Dhr. A. (Loek) Fakkeldij uit Weesp, ex-Wegenwacht, Regio Gooi e.o.	65	Dhr. G. (Gerrit) Edel uit Almelo, overleden 17 juni 2022	83
Dhr. A.N. (Tony) Willebrands uit Muiden, ex-Accountmanager, Regio Gooi e.o.	65	Dhr. D. (Dick) Correljé uit Eibergen, overleden 3 augustus 2022	89
Dhr. H.J.A. (Harry) Mackus uit Ospel, ex-Wegenwacht, Regio Brabant Oost e.o.	74	Dhr. R. (Rommert) Dijk uit Feanwâlden, overleden 24 mei 2022	89
Dhr. L.A.M. (Ben) van Uden uit Heesch, ex-Wegenwach Regio Brabant Oost e.o.	74	Dhr. W.H. (Willem) Wierda uit Heerenveen, overleden 9 juni 2022	89
Dhr. C.L.M. (Corne) den Brok uit Winssen, ex-senior Wegenwacht, Regio Ede/Nijmegen	80	Dhr. R.F. (Ruud) Veenendaal uit Assen, overleden 4 juni 2022	92
Dhr. G.G.M. (Gabrie) Bennis Brands uit 's-Heerenberg, ex-		Lidmaatschap overgezet op partner	
		Mw. B. (Betsie) Wierda-Blaauw uit Heerenveen, weduwe van dhr. W.H. Wierda	89
		Mw. H. (Henriëtte) Laffeber-Popken uit Assen, weduwe van dhr. R.F. Veenendaal	92
		Overleden en uitgeschreven	
		Mw. D. (Diena) Nolsen-Klein uit Lochem, overleden 6 juni 2022	82
		Dhr. H. (Henk) Doornbusch uit Neede, overleden 8 juni 2022	83

Zin een in vrolijke middag met
oud-collega's?
Kom naar de



De 2JS, Jacques van 't Riet en Jan Roos, ontvangen u in oktober met open armen.

De organisatie én de presentatie liggen in de handen van twee ANWB-'iconen': Jacques van 't Riet en Jan Roos. Gegarandeerd spannende vragen die natuurlijk alleen maar goede antwoorden kunnen opleveren. Een aantal middagen in oktober bij Van der Valk op diverse locaties. Daarvoor is gekozen zodat u niet het hele land door hoeft te rijden om mee te kunnen doen.

Data en locaties:

dinsdag 4 oktober vanaf 13.30, Van der Valk in Assen
donderdag 6 oktober vanaf 13.30, Van der Valk Gilze/Tilburg
dinsdag 18 oktober van 13.30, Van der Valk De Bilt (bij Utrecht)
donderdag 20 oktober vanaf 13.30, Van der Valk De Cantharel, Apeldoorn
vrijdag 28 oktober vanaf 13.30, hoofdkantoor van de ANWB, Den Haag. ■

puzzel pagina



© www.ruiterpuzzel.nl

68	71	50	79	49	34	60	19	7	72	1
----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---

De oplossing uit het zomernummer luidt:

ZUIDZEEUWSEKUST

Wij hebben 36 inzendingen ontvangen.

De trekking door onze 'huisnotaris' heeft op 29 augustus j.l. plaatsgevonden.

De winnaar is geworden:

Mevrouw J. Baars-Joosten te Westervoort.

De felicitatiebrief met de prijs, een VVV cadeaukaart ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verzonden.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 11 november aan:

Hans Middelraad

Stortemelk 22 2401 BZ

Alphen aan den Rijn

of per e-mail naar puzzel@vg-anwb.nl.

Horizontaal

1 Vogel 6 vuile was 12 alles of allen (Lat. voorvoegsel) 14 bekoorlijk 15 lade 17 balen (afk.) 18 schop 20 meetstok 21 natuurkundig ingenieur (afk.) 22 taart van ijs 25 toffee van gebrande suiker 28 fragiel 29 huur 31 dorsvloer 32 emeritus (afk.) 33 gram (afk.) 35 toeval 36 schapengeluid 37 ijzer (symbool) 38 zwaar metaal 40 deel van een oog 42 edelgas (symbool) 43 infectieziekte waartegen een dktp-prik o.a. beschermt 44 voorzetsel 46 paar 48 loot 51 persoonlijk voornaamwoord 53 Oranje Nassau (afk.) 54 windrichting (afk.) 56 eminentie (afk.) 57 persoonlijk voornaamwoord 58 rivier in Tsechië/ Duitsland 60 richting 62 rivier in Duitsland 64 op zilte klei groeiende plant 66 bezinksel 68 zijne majesteit (afk.) 69 waterpot 70 aanwijzend voornaamwoord 72 onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) 73 muzieknoot 74 graansoort 76 kleikeur 78 voordelig 79 soort vlag.

Verticaal

1 Vaneen scheuren 2 autoteken Roemenië 3 beslaglegging 4 plaats op Sicilië 5 bolgewas 7 geheel 8 opschik 9 lading hebben 10 alsof 11 africhten 13 Nepal (in internetadres) 16 adem 18 dierenverblijf 19 getal 21 familielid 23 Telluur (scheikundig symbool) 24 roepia (afk.) 26 Amsterdamse tijd (afk.) 27 mij 30 harddrug 34 Spaans riet 36 beter dan goed 38 onderricht 39 boom 40 hoge handgreep in een tram 41 kledingstuk 45 schuimspoor achter een schip 47 omslachtig gedoe 49 zaniken 50 meel uit lijnzaad 52 vochtig koud 54 plek 55 regelmaat 57 bijwoord van plaats 59 zeilboot (afk.) 60 boksterm (afk.) 61 de oudere (afk.) 63 verbrandingsrest 65 eens 67 walvis 71 voorzetsel 74 met name (afk.) 75 Spaans ja 76 onder anderen (afk.) 77 eerwaarde heer (Lat. afk.).