

Niets meer hoeven na mijn pensioen

Maar ik blijf wel graag actief

Tekst en illustraties Bas Braad

Twee jaar geleden werd ik lid van de VG-ANWB, omdat het ANWB-bloed toch door je aderen blijft stromen. Vrij snel kwam ik tot de conclusie dat zo'n vereniging leuk is om weer in contact te komen met voormalige collega's.

Wel viel mij op dat slechts een kleine groep leden actief is voor de vereniging. Met actief ga ik beslist niet voorbij aan de regiocontactpersonen. Ik weet echter zeker dat er ook leden zijn die best ook een keer wat willen organiseren. Natuurlijk kan niet iedereen meer zelf iets organiseren en voor diegenen is het fijn als er door anderen wat gedaan wordt.

Wat vind ik als lid belangrijk? 5 punten

1 Plezier maken met elkaar

Soms een groot evenement, dan weer bij elkaar komen in de regio, samen iets doen met gelijkgestemde(n), of gewoon iets leuk met een ander VG-ANWB lid doen.



2 Herinneringen ophalen

Misschien is er een foto van een oude ANWB-bijeenkomst, maakt de foto sterker.

Velen hebben een lang verleden met de ANWB en het is leuk dit met elkaar te delen.

3 Interesses en hobby's delen

Je hebt hobby's en interesses maar het is zoveel leuker die te delen, samen te doen of te ondernemen. Eventueel een collega te helpen er ook beter in te worden.

4 Hulp bieden aan collega's

Je hebt kennis en je wilt deze best een enkele keer inzetten voor collega's.



5 Hulp vragen aan collega's

We moeten niet terughoudend zijn om ook een enkele keer hulp te durven vragen. Ik ben ervan overtuigd dat collega's best een keer willen helpen.

Wie doet er mee en wil ook wel een keer iets organiseren?

Wat kan ik dan doen zul je denken? Laat ik wat voorbeelden geven.

Plezier maken: Fietstocht organiseren, workshop fotografie, wie wil met mij wandelen, een potje schaken of een lezing geven over kanovaren.

Herinneringen ophalen: Mediacafé organiseren terugblikken op jubileum wegwacht, belevenissen kampeerweekend ophalen etc.

Interesses en hobby's delen: Het beklimmen van je eerste berg. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig voor het fotograferen in de natuur.

Hulp bieden aan collega's: Checklist zo maak je de beste macrofoto's. Ik ga wel mee als je een tweedehandsauto wil kopen. Dit moet je weten als je een camper wil kopen. Etc.

Hulp vragen aan collega's: Wie wil een week op mijn hond passen zodat ik naar mijn zus in Spanje kan? Wie kan helpen tijdens de vierdaagse van Nijmegen. Ik wil graag nieuwe kleding kopen maar heb hulp nodig, wie gaat er met mij mee. Zoals je ziet is er van alles wat je kan

organiseren het hoeft niet groot te zijn. Het kan al met één collega.

Hou de website en facebook in de gaten voor de nieuwe prikbordacties

Hoe kan ik een initiatief organiseren?

Dat is heel eenvoudig, neem contact met mij op en dan help ik je met het organiseren. Het ervoor te zorgen dat het op de website komt te staan en op facebook. En misschien wel in de Buitenband. Mail mij sabraad@sabas.nl of stuur een whatsapp naar 06 53243910.

Wat zijn we nog meer van plan?

Een handicap is, dat als gevolg van de wetgeving leden niet direct met elkaar contact kunnen zoeken anders dan via de landelijke of regijbijekomsten. We gaan zoeken naar een oplossing om makkelijker in contact met elkaar te komen en te zien welke leuke activiteiten of vragen die leden hebben.

Wat ga ik zelf organiseren?

Ik ga een workshop organiseren 'Beter leren fotograferen'. Op de locatie Tenellaplas Rockanje. Als er in een andere regio behoefte is kom ik naar jullie toe. ■

Als 10% van de leden één keer iets organiseert, hoe klein ook, kunnen we jaren vooruit. Meld je nu aan.