

# bluizenbond

door leden voor leden

jaargang 43 – Lente 2024  
uitgave van de Vereniging  
van voormalig  
medewerkers ANWB



## Lente



# dit lees je in deze buitenband



3	Colofon
3	Voorwoord
4	Van het Bestuur
4	Wegwijs bij de VG-ANWB
6	Uitslag Ledenenquête
18	RCP-berichten
22	ANWB-nieuws
23	Ledensecretariaat



5	Welkom nieuw lid
9	Eenzaamheid
10	Dag ANWB en dan... Jaap de Wever
14	Kroatië bereidt zich voor op het vakantie seizoen
24	Gedachten in dicht



8	De favoriete wandeling van ... Hans Kloos
16	Wat gaan we doen?
19	Prikbord acties: bezoek depot museum beeld en geluid



12	Rock mee met Drs. P
13	Taaldingetje
15	Dingen van de Dag
15	De achteruitkijk
20	Olympische Spelen in Parijs

# voor woord



## Na regen ...

Na de winter komt de lente. En die seizoenen gebruiken we ook in de figuurlijke zin. Daarbij is de winter dan kil, donker en moeilijk en staat de lente voor fris, actief en een nieuw begin.

Zo is het ook met Buitenband. Na een winter waarin we moesten duwen en trekken om leden te motiveren om mee te doen en een bijdrage te leveren aan Buitenband, ligt er nu het Lentenummer dat geheel is gevuld door leden!

De grapjas die op zijn/haar enquête invulde dat Buitenband wel Hans genoemd kon worden zoals er ook een Linda en een Maarten is, ziet in dit nummer nauwelijks iets van mijn hand.

Henk Zwijnenburg doet verslag van een theateravond met werk van Drs P. Michiel Hatenoer zal dit olympisch jaar in elk nummer iets schrijven over de Olympische Spelen in Parijs. Marijke Pel neemt je mee naar de bollen. John Lodder vertelt hoe de lente in Kroatië iedereen wakker schudt voor het komende zomerseizoen en Bas Braad schrijft over de strijd tegen eenzaamheid. Jacques van der Linden nodigt uit voor een Prikbordactie. Kees van Duin stelt zich voor. Kees Lucassen dicht zijn engste moment. Gerard de Regt bericht over de RCP-ers en Beno Koens komt binnen als waarnemend voorzitter. Coen, sterkte met revalideren. We denken aan je! Daarnaast is er nog de favoriete wandeling van Hans Kloos, geeft Gert Jan Kamerman een samenvatting van de uitslagen van de ledenenquête en Jacques van 't Riet vertaalt duindorpers.

Voor De tijd van je leven, de hobby van... hebben zich voor het volgende nummer meerdere kandidaten gemeld. Nu nog mensen die een TIP5 insturen en dan is het zomernummer ook zo gevuld.

Hans van der Schaaf

*Hoofdredacteur Buitenband*

## colofon

**Buitenband** is het kwartaalblad van de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB, de VG-ANWB.

### Hoofdredacteur

Hans van der Schaaf  
[buitenband@vg-anwb.nl](mailto:buitenband@vg-anwb.nl)

### Vormgeving

Chris Soudan  
[vormgeving@vg-anwb.nl](mailto:vormgeving@vg-anwb.nl)

### Aan deze Buitenband werkten mee:

Bas Braad  
Kees van Duin  
Marga Feenstra  
Michiel Hatenoer  
Gert Jan Kamerman  
Joop Karsemeijer  
Beno Koens  
Jacques van der Linden  
John Lodder  
Kees Lucassen  
Marijke Pel  
Gerard de Regt  
Jacques van 't Riet  
Hans van der Schaaf  
Henk Zwijnenburg

### Mail

Uitsluitend voor Buitenband  
[buitenband@vg-anwb.nl](mailto:buitenband@vg-anwb.nl)

### Druk Buitenband

Grafia Printservice BV, Zoetermeer

Kopijdatum Zomernummer:  
25 mei 2024

# Het is lente!

Het jaar 2024 is roerig begonnen begonnen voor de VG-ANWB.

Coen van Hoogdalem heeft besloten af te treden als voorzitter voor onze vereniging. Zijn herstel na de hersenbloeding in december verloopt langzaam en helaas is het nog onduidelijk in hoeverre hij helemaal zal herstellen. Onze vice-voorzitter Gerard de Regt is herstellende van het verwijderen van een tumor in zijn hals. Met het terugtreden van Wim Doodhagen als bestuurslid is er wel veel bij de overige bestuursleden terecht gekomen. Om de druk wat te verdelen heeft het bestuur aan mij gevraagd om tijdelijk de rol van waarnemend voorzitter op mij te nemen.

Tien jaar terug heb ik – na de destijds geldende statutaire periode van zes jaar - afscheid genomen als voorzitter van de VG-ANWB. De afgelopen jaren ben ik redelijk betrokken geweest bij diverse activiteiten van de VG-ANWB en heb mij daarom ook nu bereid verklaard te helpen. Met plezier heb ik bij drie Nieuwjaarsbijeenkomsten het welkomstwoord uitgesproken. Met dank aan Gert Jan Kamerman die dat tijdens de bijeenkomst op het hoofdkantoor heeft gedaan.

Naar het zich laat aanzien zal het bestuur in de Algemene Ledenvergadering op 25 april nog verder versterkt worden. Het bestuur weet zich omringd door vele vrijwilligers die eveneens hun best doen voor u als lid. We zien daarom het jaar 2024 met vertrouwen tegemoet!

**Beno Koens**  
waarnemend voorzitter

wegwijs

bij de VG-ANWB

**Adres ledensecretariaat, berichten, regiocontacten, activiteiten, evenementen, e.d.**

**Assistentie ledensecretariaat**  
Ledensecretariaat VG-ANWB  
Postbus 85455  
2508 CD Den Haag  
tel. 06 - 5516 6413

**Bankrekeningnummer**  
NL 47 INGB 0003 8160 27  
ten name van: Vereniging van  
voormalig medewerkers ANWB  
**Handelsregister:** KVK 40409787

**Bestuur**  
*bestuur@vg-anwb.nl*  
**Waarnemend voorzitter**  
Beno Koens  
**Vice-voorzitter**  
Gerard de Regt  
**Secretaris**  
Nico Aarsbergen  
**Penningmeester**  
Bert Nollen

**Coördinator Ledensecretariaat waarnemend**  
Joke van Veen  
**Coördinator RegioContactPersonen**  
Peter Horvers  
**Coördinatoren Evenementen**  
Jaap de Wever

**Anmeldingen**  
Lyda Nell  
**Ledenbestand**  
Agnes Brugmans  
**Jubilea, huwelijken, etc.**  
Ellen Natziyl  
*ledensecretariaat@vg-anwb.nl*

**Activiteitencommissie**  
Mieke Geursen  
Ellen Hofman  
Anneke de Regt-Julsing  
Jacques van 't Riet

**Coördinator Activiteiten**  
Jaap de Wever  
*activiteiten@vg-anwb.nl*

**Website vg-anwb.nl**  
Gert Jan Kamerman  
*webmaster@vg-anwb.nl*

De VG-ANWB is betrokken bij:  
**De Nationale APF**  
Bert Nollen  
*denationaleapf.nl*  
**Sociaal Fonds**  
**Koepel Gepensioneerden**  
Beno Koens  
*koepelgepensioneerden.nl*  
**Pensioencommissie**  
*pensioencommissie@vg-anwb.nl*

# welkom

**wie** Kees van Duin

**uit** Heiloo

**werkte** Wegenwacht

**motto** Lang leve de vrijheid!

Ik ben Kees van Duin en ben werkzaam geweest als wegenwacht in noord-west Nederland. Mijn opleiding begon 1 december 1988 en ik ben vorig jaar maart met RVU (eerder stoppen) gegaan.

Inmiddels geniet ik erg van het leven zonder werk en na een jaar gestopt te zijn kom ik tijd tekort. In en om huis moest het nodige gebeuren en daar heb ik nu de tijd voor. Het keukendak is vervangen, het schilderwerk gedaan en de keuken heeft ook een opknapbeurt gekregen.

Bij de wegenwacht had ik de bijnaam Kees Toeter. Ik speel mijn hele leven namelijk al trompet. Ik speel in een harmonieorkest in Bergen (N-H) en af en toe val ik in bij andere orkesten. Ik speel elke dag om mijn vaardigheden op pijl te houden. Naast muziek maken ben ik inmiddels ook klusjesman van de muziekvereniging. Zo krijg je er activiteiten bij nu je niet meer werkt. En familieleden weten me natuurlijk te vinden als er iets met hun auto is.

Samen met mijn vrouw fiets ik graag knooppuntroutes en dan rusten we 's avonds op de bank en kijken we films en series. Bij de ANWB fietsclub fiets ik mee op de mountainbike. Met diverse tripjes naar Duitsland en in Nederland. Binnenkort gaan we naar de Eiffel bij het plaatsje Daun.

Mijn kinderen en kleinkind wonen zo'n 180 kilometer bij ons vandaan en daar gaan we ook regelmatig heen. Ik vind het heerlijk om niet meer in de agenda te hoeven kijken welke diensten ik moet draaien.



# De grote leden-enquête: de resultaten



Uiteindelijk hebben 382 leden (= 45%) de enquête ingevuld en teruggezonden. Een zeer goed resultaat!

Het bestuur waardeert het dat men de moeite heeft genomen te reageren. Met de antwoorden en opmerkingen ontstaat een beeld van hoe de leden tegen de Vereniging aankijken, wat zij missen en welke koers de Vereniging de komende jaren zou moeten gaan varen. De komende tijd zal het bestuur zich hierover buigen en waar nodig met aanbevelingen komen. Daarnaast kunnen een aantal 'simpele' acties vrij direct worden opgezet.

Opmerking vooraf: van de 45% leden die de enquête hebben teruggezonden, hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld. Toch geven de gegeven antwoorden een goed beeld van hoe men de Vereniging ervaart.

## Vereniging

De enquête bestond uit een aantal deelgebieden, startend met vragen over de Vereniging.

Enigszins in de lijn der verwachting gaf 99% aan de Vereniging zinvol te vinden en 90% ontvangt graag allerhande informatie, maar doet zelf niet actief mee met diverse activiteiten.

## Bestuur

Rond de 64% vindt het belangrijk het bestuur te kennen en kent ook inderdaad

één of meer leden daarvan. En hoewel 81% de weg naar het bestuur weet te vinden, heeft slechts 49% dat in het verleden ook eens daadwerkelijk gedaan.

**De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)**, die statutair in Den Haag wordt gehouden, kent een belangstelling van slechts 43% van de respondenten; iets dat met grote waarschijnlijkheid komt door de locatie die daardoor voor velen lange reistijd vergt.

Uit een aantal opmerkingen bij deze vragen, komt duidelijk naar voren dat er behoefte is onder de leden om de jaarverslagen van de verschillende secties binnen de Vereniging en de notulen van de ALV te ontvangen.

Met betrekking tot het Ledensecretariaat (LS) komt naar voren dat 65% van de leden niet weet wie het LS bemensen, 82% nog nooit contact met het LS heeft gehad, maar drie kwart van de respondenten wel weet hoe het LS te bereiken is.

Uit deze cijfers kan worden opgemaakt dat een 'voorstelronde' van de medewerkers op het LS in o.m. de Buitenband en de Nieuwsbrief een goed in initiatief kan zijn.

## Ledensecretariaat

## Buitenband





De Buitenband wordt door 96% van de respondenten altijd gelezen. Bijna 98% vindt de Buitenband van 'vermakelijk' tot 'leuk'.

De koerswijziging in 2023 door meer naar voren te kijken dan terug, wordt door 26% als 'jammer' ervaren, 44% 'maakt het niet uit, en 30% vindt het 'fijn'.

In totaal zijn er 51 suggesties gedaan voor artikelen in de Buitenband, waarvan een groot aantal de pensioenen en het nieuwe pensioenstelsel betreffen.

### Website

De website is bij 75% van de respondenten bekend, en wordt door ruim 97% daarvan geregeld geraadpleegd.

Hoewel er bij de drukgang van de enquêteboekjes iets is misgelopen bij de 'rapportcijfer-vragen', krijgt de website een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer. Toch zal een plan uitgewerkt worden over hoe de website aantrekkelijker, completer en beter navigeerbaar te maken.

### Facebook

De VG op Facebook daarentegen wordt slechts door 19% gevolgd. 78% van de respondenten geeft duidelijk aan geen behoefte te hebben aan Facebook.

### Nieuwsbrief

In augustus 2023 is gestart met de verspreiding van een maandelijkse digitale nieuwsbrief. Het merendeel van de respondenten (74%) heeft deze geopend en gelezen. Vrijwel iedereen van dit percentage staat positief

tegenover dit nieuwe communicatiekanaal. Van hen die hebben aangegeven de nieuwsbrief niet te kennen, geeft 88% aan de nieuwsbrief nog nooit gezien te hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de nieuwsbrieven in de 'Spam- of ' Ongewenste email-box' terecht gekomen.

Omdat de Nieuwsbrief een zeer actueel communicatiemiddel is (sneller dan de Buitenband) adviseert het bestuur iedereen geregeld in zijn/haar 'Spam-'of 'Ongewenste email-box' te kijken.

### Info-middagen



### Regio's

81% van de respondenten weet wie zijn/haar RCP-er is en ruim 84% weet die te vinden. 74% heeft weleens contact gehad met de RCP-er, waarbij een kaartje of telefoontje van de RCP-er met zo'n 42% de boventoon voert.

Het bijwonen van een regio-bijeenkomst wordt door ongeveer 46% van de respondenten niet gedaan, waarbij 68% aangeeft verhinderd te zijn (geweest) en 24% het te ver weg vond en de resterende 8% geen vervoer heeft (kunnen regelen).

Ook bij de georganiseerde 'info-middagen' geeft van de 50% respondenten die niet naar zo'n middag zijn geweest, het grootste deel aan dat men verhinderd was (52% en de rest het te ver weg vond en/of geen vervoer had (resp. 38% en 10%).

Op de vraag of men suggesties had voor thema's die op een info-middag aan de orde zouden kunnen komen, volgden 51 ideeën, waarvan er 29 het pensioenen als onderwerp hadden.

### Activiteiten/excursies

Van de respondenten heeft 66% eens deelgenomen aan een activiteit/excursie. Ook hier zijn de afstand (52%) en het niet beschikken over vervoer (10%) belangrijke redenen voor de overige respondenten om niet te gaan. De kosten is voor 19% reden om verstek te laten gaan.

Er zijn rond de 50 suggesties gegeven

voor activiteiten en/of excursies. De Activiteiten Commissie is hier blij mee en zal inventariseren welke ideeën kansrijk zijn.

### Nieuwe projecten

De nieuwe activiteiten, zoals de in 2023

opgezette reizen en uitjes met voordeel i.s.m. ANWB Reizen en de 'Prikbord Acties' waren bij 65% van de respondenten bekend. Ook 65% geeft aan geen interesse te hebben in reizen exclusief voor VG-leden.

Alle verwerkte antwoorden en de daarbij horende grafieken zijn terug te lezen op de website.

# de favoriete wandeling

van Hans Kloos



Tekst en foto's: Hans Kloos



**Mijn favoriete wandeling is de grote ronde van 4 km van Buitenplaats Elswout ten westen van Haarlem. Het is een van de best bewaarde buitenplaatsen in ons land. Elswout is eigendom van Staatsbosbeheer en gratis voor het publiek toegankelijk.**

Wij woonden vrijwel op het landgoed en ik heb er een groot deel van mijn jeugd doorgebracht (van 1945 tot 1958). Mijn vader was in die tijd werkzaam als timmerman voor de toenmalige eigenaren en had er zijn werkplaats in de grote kapschuur bij de parkeerplaats en de modelboerderij (1884). Hij renoveerde de rustieke bruggen die in de laatste jaren van de oorlog gesloopt en opgestookt waren. Het grote gebouw was in de oorlog de meest vooruitgeschoven af luister/radarpost van de Duitsers. In de vijver aan de westkant ziet u een paar kunstwerken.



Die staan op de betonblokken waaraan de tuidraden van de hele hoge antenne vastzaten.

Vanaf het Poortgebouw start de rode wandelroute. Deze is prima te volgen via de paaltjes en komt langs de mooiste plekken. Langs de weilanden van het landgoed, via bospaadjes, over bijzondere bruggetjes. Onderweg volg je een kabbelende beek en kom je heel veel leuke follies tegen (opzettelijk nutteloze gebouwtjes, ze staat er als decoratie.) De route eindigt met een rondje langs het landhuis en het hertenkamp met damherten.

De in neorenaissance stijl opgetrokken Orangerie op het landgoed is tegenwoordig een gelegenheid voor bruiloften en partijen. Op zondag is het ook geopend voor publiek. Het Grote Huis van Elswout is een voor Nederland zeldzaam staaltje negentiende-eeuwse eclectische architectuur. Het is centraal gelegen en kijkt uit over de graslanden en lanen.

#### **Twee lunch tips:**

1.5 km westelijk loop je de Elswoutpoort uit steek over en slaat links af over een smal (koeienpaadje) en dan kom je bij Het wapen van Kennemerland. [www.wapenvankennemerland.nl](http://www.wapenvankennemerland.nl)

Aan de oostkant ca 3.5 km links of rechtsom vind je Kraantje-Lek, [www.kraantjelek.nl](http://www.kraantjelek.nl) met speeltuin. In de 50 er jaren de startplaats van vele rally's door Maus Gatsonides (o.a. winnaar Le Mans 1950 en van de oprichters van de Tulpenrally).



# Wordt de 21ste eeuw de eeuw van de eenzaamheid?

Tekst en foto: Bas Braad

Voor de duidelijkheid: eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Je kunt fysiek omgeven zijn door mensen en je toch eenzaam voelen of je kunt alleen zijn en géén eenzaamheid ervaren.

Ik las het boek "De eenzame eeuw" van Noreena Hertz. Een aanrader omdat het zoveel inzichten geeft over het ontstaan van eenzaamheid en vooral ook wat je ertegen kunt doen.

Het eerste staatje voorbeelden van eenzaamheid over de hele wereld deed mij toch weer schrikken maar het blijkt de realiteit te zijn. (In het boek zijn er meer te vinden.)

Voorbeelden van de eenzaamheid nu:

1. Een derde van de Nederlanders gaf aan dat ze zich eenzaam voelen en één op de tien in ernstige mate (onder alle leeftijden).
2. In Amerika kun je in een paar klikken iemand bestellen tegen de eenzaamheid.
3. In Japan plegen vrouwen boven de 65 misdaden omdat ze zich minder eenzaam denken te voelen in de vrouwengevangenis dan alleen thuis.
4. Al in 2010 zei 60% van de verpleeghuisbewoners dat ze nooit bezoek krijgen.
5. Een Chinees plaatste een bericht in een bushokje: Eenzame man van in de 80. Wie wil mij adopteren? Tragisch genoeg was hij na drie maanden al overleden en de burens merkten pas weken later dat hij er niet meer was.

Inmiddels is er door onderzoek veel vastgesteld wat eenzaamheid met je kan doen en ook dat geeft geen vrolijk beeld. In het tweede staatje zie je daar weer 5 voorbeelden van.

Wat over eenzaamheid in onderzoek is vastgesteld

1. Als gevolg van eenzaamheid neemt ook de empathie af en maakt het moeilijker om contact te maken waardoor het isolement wordt versterkt.
2. Eenzaamheid zorgt voor sterke afname van de levensverwachting.
3. Afname van fysiek contact door mail of app contact vergroot de eenzaamheid en vriendschappen nemen daardoor af.
4. Gepromoot individualisme en ongelijkheid versterkt de eenzaamheid.
5. Veel mensen lijden aan FOMO (Fear Of Missing Out), het gevoel iets te missen door het succes van anderen. Dit geeft soms een gevoel van eenzaamheid.



Opmerkelijk is ook dat in veel steden al ongeveer de helft een eenpersoons huishouden is. Alleen wonen vergroot de kans op eenzaamheid.

Zonder het ver weg te willen zoeken hoop ik dat de VG-ANWB een kleine maar belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen eenzaamheid. Ik wil helemaal niemand eenzaamheid aanpraten als hij/zij dat zo niet voelt. Maar ik weet zeker dat veel mensen contact belangrijk vinden. En waarom dan niet met je vroegere collega's?

Om die reden zou ik dan ook graag zien dat we elkaar als VG-ANWB leden wat vaker zouden opzoeken. Om herinneringen op te halen en vooral om met elkaar vooruit te kijken, interesses en hobby's met elkaar te delen. De drempel om dat te doen is stukken lager omdat we al iets gemeen hebben. Ik zie mij zelf als supporter van de VG-ANWB omdat ik een leuke tijd heb gehad bij de ANWB met vooral veel leuke collega's bij wie ik vaak het "Helpen DNA" vond.

Maar het kan ook nog veel dichterbij. Helpen van mensen: je buurman of buurvrouw of zomaar iemand op straat waarvan je ziet dat die even hulp nodig heeft. Al is het maar om de deur open te houden. Onderzoek leert dat het wonderen doet tegen de eenzaamheid. Het helpt ook om je vaardigheid te behouden wat makkelijker contact te maken met mensen. Toenemend gebruik van sociale media doet je dit verleren. Kijk maar op straat hoeveel mensen opgaan in hun mobiel en niet in hun omgeving en echt contact maken.

Het hebben van hobby's kan je ook in contact met anderen brengen. Zo ben ik breien leuk gaan vinden en het interesseert mij niet wat anderen ervan vinden. Ik krijg hierdoor vaak bijzondere gesprekken. Hetzelfde geldt voor iets doen met anderen wat je zelf ook echt leuk vindt. Dat vond ik in fotografie. Inmiddels heb ik leuke, incidentele contacten met mensen die dezelfde passie hiervoor hebben. Ook daar zie je dat mensen elkaar helpen. Soms wil iemand weet hoe je iets beter kan fotograferen, na bewerken of locaties die de moeite waard zijn.

Samenvattend: laat je geen eenzaamheid aanpraten maar als je je soms eenzaam voelt, probeer er dan wat aan te doen. Dat kan dichtbij en vaak met simpele dingen, maar kom in actie. Het kan ook met de collega's van vroeger en dat is misschien laagdrempelig. In januari was ik bij een bespreking van het bestuur van de VG-ANWB daar zijn we aan het kijken hoe we makkelijker met elkaar in contact kunnen komen.

Heb je zelf naar aanleiding van dit stuk een idee laat het dan weten en mail mij [sabraad@sabas.nl](mailto:sabraad@sabas.nl)

Het interview met Jaap de Wever vond plaats in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn. Leuk om als directe collega's bij te praten. En vervolgens ook nog samen op een duo fiets van 'Fietsmaatje', een van de passies van Jaap.

A photograph of two men riding a tandem bicycle on a gravel path in a park. The bicycle is orange and has a yellow flag on the back. The man on the left is wearing a dark jacket and a grey scarf, and the man on the right is wearing a dark jacket and light-colored trousers. The background shows bare trees and a clear sky.

# dag ANWB

*Tekst en foto's: Bas Brad*

en dan ...

Ik heb vanaf 1992 tot 2017 bij verschillende onderdelen van de ANWB gewerkt in diverse financiële functies. Wel zocht ik elke keer naar een andere uitdaging. Het mooie van de ANWB is dat dat mogelijk is naast het verder ontwikkelen van jezelf. Ik had de wens om eerder te stoppen met werken. In mijn werk heb ik altijd plezier gehad maar ik heb al vroeg mijn vrouw verloren aan kanker (ze was 38) en dat zet je wel aan het denken. In die periode ben ik erg gesteund door de ANWB om alles weer op de rit te krijgen met 2 zeer jonge kinderen. Gelukkig is dat goed verlopen en inmiddels ben ik alweer ruim 20 jaar gelukkig samen met Jacqueline en hebben we als samengesteld gezin vijf kinderen grootgebracht.

Door flink te sparen kon ik eerder stoppen met werken. Na een paar weken lekker even niets doen, wilde ik toch al snel weer iets. Zo hielp ik mijn moeder van 90 jaar door samen boodschappen te doen, te wandelen en samen te eten. Ben na haar overlijden op haar 95e nog altijd blij dat ik dit heb gedaan.

---

### **Actief blijven is heel belangrijk**

---

Verder besloot ik om postbode te gaan worden. Waarom? Omdat ik het heerlijk vind om lekker buiten te zijn en goed te bewegen. Ik ben een groot fan van Erik Scherder die aangeeft hoe belangrijk dit is. De keren dat het slecht weer was en dacht, waarom doe ik dit waren zelden. In het begin was het best wel zwaar 2 wijken doen. Elke keer 5 uur en 25 km.

Al snel werd ik benaderd om vrijwilliger te worden bij Coach4You (leerlingen helpen die het lastig hebben door o.m. gebrek aan structuur bij de overgang van de lagere naar de middelbare school). Daarna kwam het verzoek om bij het Gilde begeleider te worden bij de Power cursus (wat ga je met je leven doen na pensionering). Na een gevolgde training gestart met 2 groepen. De opdracht aan de deelnemers was te vertellen welke droom je nog wilde realiseren. Bij de cursist Marg, werd ik gegrepen door haar droom. Ze vertelde dat ze regelmatig met dementerende bewoners ging fietsen op een duo fiets. Maar die werden niet onderhouden en gingen regelmatig kapot. Ze wilde een vereniging oprichten met goede duo

fietsen en samen genieten met ouderen die niet meer zelfstandig konden fietsen. Ze liep stuk op de bureaucratie. Ik besloot haar te gaan helpen samen met mensen uit mijn netwerk. Ik ben er trots op dat de droom is uitgekomen en dit jaar vieren we ons 5 jarig jubileum. Naast mijn functie van penningmeester doe ik ook aan fondsenwerving voor nieuwe duo fietsen (€14.000,- per stuk). Voor mij was fondsenwerving nieuw. Ik heb 30 fondsen aangeschreven en met resultaat. Inmiddels hebben we 23 duo fietsen en 1 rolstoelfiets! Het meest bijzondere fonds dat ons hielp was het Fonds van Crematoria. We zijn een hecht team en je runt het als een bedrijfje. Kijk een keer op de website van Fietsmaatje Alphen aan den Rijn. Als ik in Alphen aan den Rijn een duo fiets tegenkom dan word ik helemaal vrolijk.

---

### **Ik concentreer me graag op wat ik wel kan in plaats van wat ik niet kan.**

---

Ik ben ook actief in de VG-ANWB. Vice voorzitter geworden en daarnaast coördinator van de activiteiten commissie. Ook doe ik mee in de pensioencommissie waar helaas geen vrouw in zit.



Kortom ik was een gelukkig mens tot december 2018. Ik had geen klachten op fysiek gebied alleen had ik af en toe een hoestje. Jacqueline mijn vrouw had al een paar keer gezegd ga eens naar de dokter. Na een half jaar toch maar gegaan en de huisarts zei doe voor de zekerheid een röntgenfoto. Direct na de röntgenfoto kreeg ik van de huisarts een heel slecht bericht. Er was een tumor geconstateerd in de longen, meteen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uiteindelijk bleek het een tumor te zijn van 7 cm en dan is het bijna altijd uitgezaaid volgens de longarts. Maar ik geloof dat het mijn tijd nog niet was, want na een aantal zenuwslappende weken bleken er geen uitzaaiingen. En dat was een absolute voorwaarde voor een operatie. Nu kon er een longkwab (bijna een kwart van de longcapaciteit) operatief verwijderd worden. Na een paar maanden was ik weer fit en kon ik weer de post gaan lopen.

---

### **Ik vind het belangrijk om voor een ander van betekenis te zijn. Dat geeft veel voldoening en plezier.**

---

Het is nu bijna vijf jaar geleden dat ik geopereerd ben en ik ben nog steeds dankbaar dat ik er nog ben. Alleen in de zomer van 2023 was het even schrikken.

Bij de halfjaarlijkse controle bleken er twee vlekjes van een cm op de andere long te zitten. De radioloog twijfelde tussen een nieuwe tumor of een ontsteking. Gelukkig bleek het een ontsteking te zijn. Zo blijven controles steeds spannend.

Helaas is nu mijn rechterknie een beetje versleten maar niet getreurd want ik probeer te bedenken wat kun je nog wel in plaats van wat kun je niet meer. De nieuwe uitdaging is golfen.

# Rock mee met Drs. P

*Tekst en foto's: Henk Zwijnenburg*

Het was een uniek evenement eind september 2023: een driedaags, spektakel rond de illustere Drs. P in de Cultuurkoepel in het Noord-Hollandse Heiloo. Henk Zwijnenburg was erbij en doet verslag.



*De grote finale (foto Martin Pluimers)*

Waarom gaat een mens van bijna 70 naar een eerbetoon aan Drs. P, een 34 jaar eerder geboren zanger van zonderlinge liedjes met een kraakstem, en dat ook nog op bijna 100 km van huis? Ik had er meer dan één reden voor. Ten eerste ben ik al sinds mijn jonge jaren liefhebber van het kleinkunstig Nederlandstalige lied en daarbinnen nam Drs. P een speciale plaats in, vanwege zijn spitse dichtkunst, maar ook om zijn onalledaagse, onbeholpen presentatie: een echte anti-popheld. Als hij met zijn hits Veerpont of Dodenrit optrad in AVRO's Toppop, dan viel meteen op dat hij daar eigenlijk niet thuis hoorde, ook omdat hij nauwelijks kon playbacken. Het zag er niet uit, maar het was juist daardoor erg grappig. Drs. P is het pseudoniem van Heinz Polzer, in 1919 geboren in het Zwitserse Thun en in 2015 overleden in Amsterdam. Hij was dichter, schrijver, cabaretier, letterkundige, componist, pianist en zanger van zelfgeschreven liedjes, waarvan ik er diverse zo kan meezingen. Ik heb hem tweemaal live gezien. Zijn vreemde artiestennaam is bedacht door tv-icoon Willem Duys op grond van de academische graad van Polzer in de Economie. Na zijn optreden in Duys' programma Voor de vuist weg op 24 januari 1964 – te vinden op YouTube – begon Drs. P naam te maken. De tweede reden om graag naar Heiloo af te reizen is mijn neiging tot

nostalgisme; ik ben als ouder wordende mens best vaak met vroeger bezig, dus ook met jeugdhelden. Doordat ik bovendien het Nederlandstalige lied van vandaag goed volg, had de ode aan Drs. P voor mij een derde dimensie. Want wie deden er mee in Heiloo? Eric van Muiswinkel, een die-hard drs.-liefhebber, die zelfs een eigen theaterprogramma aan hem heeft gewijd: 'Buigt allen mee voor drs. P'. En de avond werd gepresenteerd door Ivo de Wijs, aardig op leeftijd maar nog altijd scherp en een groot kenner van kleinkunst in de moedertaal. Behalve deze min of meer oudgediende BN'ers, traden er 100% eigentijdse artiesten op, zoals Lucky Fons III, Roos Rebergen (van Roosbeef), de drie schonen van Zazi en Flip Noorman. Ik ken ze allemaal vrij goed en vind vooral Flip een geweldige nieuwkomer. In de uitverkochte Cultuurkoepel in Heiloo, die werd bevolkt door uitsluitend P-fans, voelde het evenement als een vergadering van zielsverwanten. Tijdens het concert werden veel refreinen en coupletten zachtjes meegezongen. Hoogtepunten? De Dodenrit door Thijs Boontjes (troika hier, troika daar ...), waarbij Fay Lovsky op de theremin zorgde voor wolvengehuil. Hoogtepunt was de finale met alle artiesten op het podium voor de 'gospel' Knolraap, Lof, Schorseneren en Prei. Ik was blij dat ik gegaan was.



*Drs. P zag vanaf het scherm toe op de schare volgelingen*



*Eric van Muiswinkel bijt het spits af*



*Flip Noorman zingt Café Chantant*

# taal dingetje...

Column  
door Jacques van 't Riet

## Nog effe en dan moge we straks helemaal niks meer in dit land

Bron: Fragmenten uit een interview op Radio NPO-1

Met een half oor ving ik rond de jaarwisseling een radio-interview op. Een verslaggever was afgereisd naar de Scheveningse wijk Duindorp, een stadsdeel van Den Haag. Hij wilde de ergernistemperatuur over een mogelijk vuurwerkverbod wel eens peilen onder de bevolking. Hij moet geweten hebben, dat Duindorpers niet met meel in de mond praten, de voorkeur geven aan eigen-volk-eerst en wous zijn van fikkie stoken en vuurwerk. Daar moest wel een gepeperde mening los te krijgen zijn. Voor de niet-kenners van dit Haagse stadsdeel: elk jaar is er in Scheveningen een spektakel door de verbranding van twee torenhoge stapels pallets. In 2019 liep het uit de klauw; wat bedoeld was als een vreugdevuur werd een inferno en Scheveningen ontsnapte aan een ramp. Wel de televisie gehaald, 30 seconds of fame op een aantal Europese televisiezenders. De afloop? Na een hoop politiek gekrakeel en emmers vol 'genuanceerde' opvattingen op de sociale media was de uitkomst: de vreugdevuren blijven, de burgemeester niet. Door het halve oor is mijn weergave van het interview een mengelmoes van fictie en werkelijkheid. De tekst van de I(nterviewer) in het vet, en de B(ewoner) in het mager.

**I - Goedemorgen mag ik u wat vragen?**

B - Dat doet u al!

**I - Hoe bedoelt u?**

B - Nou as u mij vraag, mag ik u wat vrage, dan bent u tog al begonne.

**I - Die slag is U! Maar goed, het is mij bekend dat Duindorpers gek zijn op vuurwerk en het Oud en Nieuw feest. Opnieuw is in ons land de discussie losgebarsten over een vuurwerkverbod vanwege de verontrustende stijging van letselschade. Wat vindt u daar nou van?**

B - Kijk daar gaan we weer. Laat de media nou is gaan kijke naar de wijke waar het wel gezellig is. Niet alleen naar die rommeltjes die krijgje de overhand. En altijd maar gelijk zegge van het kan en het mag niet meer. Ik vraag mij af



wat is het volgende. Want daar word je tog helemaal schijt ziek van!

**I - Nou, nou, dat valt toch wel mee.**

B - Nee, dat valt helemaal niet mee. Ik vraag mij af wat is het volgende. Ook geen festivals meer vanwege comazuipers en drugsgebruikers, het is altijd wat. Laten we daar nou eens mee ophoude.

**I - Vertelt u eens. Verantwoord vuurwerk afsteken, hoe gaat dat dan.**

B - Wij gaan gewoon naar buite met de kleinkindere en m'n zoon en m'n dochter en we hebbe allemaal een brillette op. En we kope gewoon vuurwerk dat we hier in de winkels moge kope. Nou ja, ik ben bijna 56 en ik kan mij niet heuge dat er ooit wat is gebeurd.

**I - Wat zou het voor u betekenen als uzelf geen vuurwerk meer mag afsteken? Wat verdwijnt dan voor u?**

B - Nou ja, ik denk dat er dan weer een traditie verlore gaat en dat je op een gegeve moment om 23.00 uur naar je bed toe gaat. En dan word je 's morgens wakker en dan zeg je tege je vrouw: Oh ja, gelukkag nieuwjaar. Oh , het is 1 januari. Want zo gaat dat dan.

**I - Mag ik u alvast een gelukkig nieuwjaar wensen.**

B - Dan gun ik u ook. 'k vond ut een fijn gesprek.

**Moraal van het verhaal: taal is de spiegel van je identiteit**

# Kroatië bereidt zich voor op het vakantie seizoen

Tekst en foto's: John Lodder

Het is maart en we ruiken het voorjaar. Het gras groeit weer de madeliefjes en paardebloemen steken hun kopjes weer op, de vogels komen terug, de temperatuur schommelt rond de 15-18°C, kortom, het is Lente aan het worden. Dus is het weer tijd om aan de zomervakantie te denken. De scholen zijn in Kroatië ca. 3 maanden gesloten, onze tweeling van 11 krijgt vakantie in de eerste week van Juni en ze starten weer in de eerste week September. In deze drie zomermaanden valt ook het hoogseizoen voor het toerisme. Er komen ruim 25 miljoen buitenlanders in deze periode en die zoeken een plekje aan de 5.000 kilometer lange kust van Noord tot Zuid of men bezoekt een of meer van de ruim 1100 eilanden in de Adriatische zee. Nog eens ca. 3 miljoen toeristen trekken de binnenlanden in om de mooie stadjes, dorpjes en een van de vele prachtige natuurparken te bezoeken.

Van de eilanden zijn er ca. 70 bewoond, soms maar door een 200 tal zoals Silba of 150 inwoners op Susak, dat zijn autovrije eilanden en bewoners hebben daar een kruiwagen voor de deur staan om hun zwaardere boodschappen te doen. Toeristen zijn meestal dagjesmensen omdat er weinig overnachtingsmogelijkheden zijn. Maar grotere en prachtige eilanden als bijvoorbeeld Krk, Hvar, Korcula, Pag of Brac worden vooral bezocht door toeristen die genieten van zee, zon, strand en lekker eten. Ook Nederlanders weten Kroatië steeds beter te vinden.

In de Kroatische kuststeden kun je de geschiedenis letterlijk zien. Aan de bouwstijlen aan de smalle straatjes die vele eeuwen geleden gebouwd werden. Je vindt hier invloeden van Grieken, Romeinen, Venetianen, Kelten, Oostenrijkers, Hongaren en Turken die zich ontwikkeld hebben tot een eigen cultuur. Er zijn veel imposante relikwiën uit de geschiedenis te ontdekken zoals de marmeren straten van Dubrovnik; het

paleis in het centrum van hedendaags Split, gebouwd door de Romeinse keizer Diocletianus die een Kroaat was en in Split zijn oude dag doorbracht; de Kathedraal van Šibenik; het kerkportaal van Trogir of de Romeinse Arena van Pula. Tijdens de zomermaanden worden er in veel stadjes en dorpen allerlei activiteiten georganiseerd voor de eigen inwoners maar ze trekken ook veel toeristen aan. Het varieert van volksdansen in traditionele klederdrachten tot ringsteken met paarden zoals de middeleeuwse ridders hun toernooien organiseerden.

Wie overweegt naar Kroatië te gaan voor een vakantie wil ik adviseren om niet in het hoogseizoen te gaan. Je loopt dan soms letterlijk in de file op populaire plaatsen. De beste reistijd is september /oktober. De temperatuur van het zeewater is dan perfect, de buiten-temperatuur lager dan de 35°C - 45°C in de zomer. Een reisgids van de ANWB is dan natuurlijk een onmisbaar hulpmiddel.

Kroatië werd zelfstandig toen het op 25 juni 1991 gelijktijdig met Slovenië de onafhankelijkheid van Joegoslavië uitriep. Dit leidde tot de Onafhankelijkheidsoorlog van 41/2 jaar tot November 1995. Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie, per 1 januari 2023 behoort Kroatië tot het Schengengebied en ook sinds 1 januari 2023 is de euro het wettig betaalmiddel.

De Kroatische keuken is erg goed en heeft een rijke traditie. Uiteraard is alles een kwestie van smaak maar veel vlees en aan de kust uiteraard ook veel vis. Er wordt in de keuken veel met olijfolie gewerkt. Die uit Kroatische behoort tot de beste ter wereld. En dan natuurlijk de wijnen die vaak door relatief kleine 'wijnboeren' wordt geleverd zijn perfect, zowel rode als witte wijn. Ik scoor ze op de wijnapp van Vivino meestal tussen 4 en 5 (waar 5 het maximum is).



De diepblauwe Adriatische zee, foto: Tripadvisor.



Gezicht op Trogir vanaf zee.



Trogir



Dagelijks vers op de vismarkt.

# de achteruit- kiek

Tekst en foto: Henk Zwijnenburg

"Een van de meest ludieke acties tijdens mijn ANWB-jaren was het evenement 'Haringen tegen files' tijdens de eerste Filevrije Dag op 9 oktober 2008. Haringen sloeg op tentharingen. Want om te besparen op woon-werkverkeer besloten tientallen collega's een nachtje over te blijven op het hoofdkantoor ... in tenten op het groen rond het parkeerterrein. Het bleef op deze unieke One Night Standplaats in de avond en nacht nog lang vrolijk onrustig. Om nooit te vergeten."



Column

# dingen van de dag



## Strandwandeling

Ik wandel graag over het strand. De laatste jaren met nordic walking stokken. Dat is gekomen door Richard, een medelid van de jeu-de-boules club. De dokter heeft het begin van Alzheimer bij hem vastgesteld. Er was niet veel van te merken-vond Richard. Ja hij stond soms wat lang te prutsen om zijn jas dicht te maken en hij gooide ook niet zo goed meer. Maar verder voelde hij zich prima. De dokter raadde hem aan veel te bewegen. "Koop een paar nordic walking stokken en ga eens op zo'n cursus; bewegen is goed voor je" was het recept.

Mij leek het ook wel wat en zo kwamen Richard en ik terecht op een damesclub, want een herenclub bleek er niet te bestaan. Zes (min of meer overbodige) oefenweken later namen Richard en ik afscheid van de dames. De wandelingen waren wel leuk, maar de vele en zeer lange koffiepauzes kosten ons te veel tijd, vonden wij. Samen wandelden wij verder, bij voorkeur over het strand en steeds kortere stukjes, want ondanks het goede advies van de dokter ging het niet goed met Richard. De ziekte werd hem uiteindelijk de baas en hij overleed kort erna.

Het was even wennen, maar inmiddels maak ik mijn strandwandeling alleen. Ik kan het iedereen aanraden: een paar uur (of minder) alleen maar lopen, je gedachten gaan alle kanten op, je kop waait leeg en schoon en je komt herboren terug.

Vandaag is het zo'n bedrieglijke winterdag. Zo'n dag waarop het buiten voorjaar lijkt door de blauwe

lucht en een stralende zon. Totdat je naar buiten gaat en de kille wind je weer bij de les houdt.

De voorgenomen wandeling langs het strand wordt een opgave die op overleven lijkt. Je wordt gezandstraald door het opgejaagde zand en met spijt denk je aan je krantje in de luie stoel in een warme kamer.

Maar je bent niet de enige. Een paar hondenbezitters trotseren het kille weer, weggedoken in hun jas. Ze moeten wel want Fikkie en Max letten niet op wind, zand en kou.

Die willen naar buiten om als gekken achter elkaar aan te rennen, te graven of lekker op hun rug door een stinkende dooie vis te rollen. Een paar trimmers laten zich ook niet kennen en lopen hun rondje over het strand. Last van kou zullen zij niet hebben, net zo min als de twee kleine kinderen die in de weer zijn met emmertjes en schepjes. Ik ploeter door en bedenk, dat het toch elke dag beter zal worden. Dat de echte voorjaarszon door zal breken en je blij zult zijn met de lauwe wind, die de zomer aankondigt.

Terwijl ik nog nadenk over voorjaar en zomer zie ik onverwacht iemand de zee inwandelen. Wandelen... niet hollen om na een snelle duik weer vlug in de warme jas te schieten. Nee, deze naakte winterzwemmer loopt rustig het water in en duikt in de overslaande golven alsof de zee voor hem speciaal verwarmd wordt. Ik wandel weer verder en het is net alsof de zomer al een beetje is aangebroken

Joop Karsemeijer  
johkars37@gmail.com

# wat gaan we doen?

Tekst en foto's: Marijke Pel

## Naar de bollen...

'Naar de bollen, naar die prachtige bollen. Waar je sprakeloos geniet, van de kleuren, die je ziet... Naar de bollen, naar die heerlijke bollen, want die zie je maar eenmaal per jaar!'

Dat is toch dat liedje....? Niet iedereen kent deze gouwe ouwe van Louis Davids. Vroeger hoorde je het vaak in het voorjaar als de bollenvelden zich langzaam in hun lenteprijs tooiden en men massaal naar de Bollenstreek trok.

Want ja, het is weer die tijd van het jaar dat het buiten wat zachter wordt, de zon zich weer vaker laat zien en de lentekriebels je niet met rust laten. De hoogste tijd om het winter chagrijn van je af te schudden en er weer lekker op uit te trekken. Naar de bollen dus!

## Eerst maar wat geschiedenis

Met de Nederlandse bloembol begon het met de tulp ergens in de 17e eeuw. Pas veel later werden ook de narcis, hyacint en andere bolgewassen populair. Stel aan een willekeurig wereldburger de vraag waar de tulp vandaan komt, dan is de kans groot dat het antwoord zal zijn: 'Uit Nederland natuurlijk!'

Maar is dat wel zo? In het verleden kwamen in ons land amper bloembollen voor. De tulp vindt zijn oorsprong in de bergen van Kazachstan. Vandaar is hij op wereldreis gegaan en uiteindelijk via Turkije in Nederland terecht gekomen. Dat hebben we te danken aan Carolus Clusius, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, die veel onderzoek deed naar bloemen en kruiden. Hij experimenteerde er mee en ontwikkelde verschillende variëteiten, wat deze mooie bloem enorm populair maakte. Nederland met warme zomers, kou in de winter en genoeg regen is ideaal voor de bloembol. De zandgronden achter de duinen waren perfect. Men begon daar met de aanleg van grote bollenvelden en er ontstond een levendige handel. Tulpenbollen waren echter schreeuwend duur en alleen maar betaalbaar voor de happy few. Om toch maar in het bezit te komen van dit gewilde artikel ruilde men waardevolle bezittingen voor tulpenbollen en de 'Tulpenmanie' was een feit. Dat is nu gelukkig wel anders! Vandaag is de tulp onlosmakelijk met Nederland verbonden en tot een nationaal symbool geworden. De kleurrijke bollenvelden zijn beroemd over de hele wereld. Vanaf eind maart tot begin mei kunnen we genieten van velden vol tulpen, hyacinten en narcissen, gedrapeerd als kleurrijke lappendekens in de kop van Noord Holland en langs de Nederlandse kust.



## De Bollenstreek nu

Het zal je niet verbazen, dat in het voorjaar vooral het gebied rondom Hillegom en Lisse helemaal in het teken staat van de bloembol en er veel te zien en te doen valt. We hebben een aantal leuke activiteiten op een rijtje gezet.

## De Keukenhof, het mooiste lentepark ter wereld

Heb je het over bloembollen dan kan je niet om de Keukenhof heen. Het is al weer 75 jaar geleden dat een aantal bollenkwekers het idee opvatten om in Lisse vlak naast Kasteel Keukenhof op Landgoed Teylingen een tentoonstelling in te richten met vroege voorjaarsbloeiende bollen. Dat werd met duizenden bezoekers direct een groot succes en maakte dat de Keukenhof uitgroeide tot een wereldwijd begrip.



Wanneer je het beste je bezoek kunt plannen is moeilijk te voorspellen en hangt helemaal af van de natuur. Zeker is dat tijdens de gehele openstelling er genoeg kleur en fleur valt te genieten. Niet alleen buiten maar ook in de paviljoens zijn tijdens deze periode prachtige bloemenshows te zien. De Keukenhof is dagelijks geopend vanaf 21 maart tot 12 mei van 8 - 19.30 uur. Voor een rustig bezoek ben je het beste uit vóór 10.30 uur en ná 16 uur. Bovendien zijn maandag, dinsdag en woensdag de rustigste dagen. Tickets zijn geldig op een vaste datum in een vooraf vastgesteld tijdslot en zijn te koop via [www.keukenhof.nl](http://www.keukenhof.nl)

Bloemencorso Bollenstreek 20 april 2024  
Met zoveel bolbloemenpracht mag een





bloemencorso niet ontbreken. Het Bloemencorso van de Bollenstreek is het enige in Nederland dat in het voorjaar wordt gehouden en is beslist een hoogtepunt te noemen. De optocht telt 16 praalwagens en meer dan 40 versierde voertuigen, feestelijk begeleid door tal van muziekkorpsen. Mocht je de parade missen, dan kun je de volgende dag in Haarlem terecht waar de praalwagens een route rijden door de binnenstad. Jaarlijks zoeken honderdduizenden bezoekers een plekje langs de route van Noordwijk naar Haarlem of kopen een ticket voor een van de officiële tribunes in Voorhout, Sassenheim, Lisse of Hillegom. Bij de tribunes is toilet en catering aanwezig en krijg je uitleg van een spreker over al het moois wat voorbij komt. De tribunes zijn erg populair, dus reserveer je zitplaatsen op tijd! Het Bloemencorso is in de Bollenstreek de drukste dag van het jaar. Wil je erbij zijn ga dan vroeg in de ochtend. Informatie over het reserveren van tribuneplaatsen, parkeermogelijkheden, openbaar vervoer en hotelovernachtingen vind je op [www.bollenstreek.nl/bloemencorso-bollenstreek](http://www.bollenstreek.nl/bloemencorso-bollenstreek)

**Kunst in museum de Zwarte Tulp in Lisse**  
Maak kennis met de geschiedenis, alles over de teelt, de veredeling en de handel van de bloembol. Maar vooral ook met de grote collectie kunst die daarop is geïnspireerd. De bollenvelden zijn altijd al een geliefd onderwerp geweest van kunstenaars, dus zijn er een tal van schilderijen, stillevens en prenten te bewonderen. Uiteraard is er een collectie van de beroemde tulpenvaas, zilver, glas, porselein en zelfs meubels waar de bol als versieringsmotief is gebruikt. Tot 12 mei is er een tentoonstelling 'Van de schoonheid en de troost' ingericht met botanische prenten uit de Collectie Nieuwenhuis.

Vanaf 24 maart in de tentoonstelling 'Tussen de bollen' zijn schilderijen te zien van Anton Koster geardeerd met verhalen en animaties over het leven van de bollenarbeider van 100 jaar geleden. Het museum is geopend van di t/m do van 13 - 17 uur en vr t/m zo van 11 - 17 uur. Meer informatie vind je op [www.museumdezwartetulp.nl](http://www.museumdezwartetulp.nl)



#### Langs reuze Kunstbollen

Het kunstproject 'Giant Tulip Bulbs', gestart door de Stichting Gildemeesters Bollenstreek is het langste aaneengeschakelde kunstproject van de wereld. Uiteindelijk zullen tussen Leiden en Haarlem 80 manshoge tulpenbollen verrijzen. De bollen worden beschilderd door gerenommeerde kunstschilders uit de streek. Iedere bol heeft zijn eigen stijl en een verhaal wat te maken heeft met de Bollenstreek. Stichtingen, bedrijven en gemeenten uit de hele streek adopteren de beschilderde reuzenbollen waardoor er een prachtige route is ontstaan. Inmiddels zijn bijna alle bollen beschilderd en ruim driekwart op locatie geplaatst. De bollen die nog op een plaatsje wachten kun je bekijken in galerie 'De Zwarte Tulp', Kanaalstraat 33 in Lisse. Daar kun je terecht op donderdag t/m zaterdag van 13 tot 16 uur. Best kans dat je een kunstschilder treft die aan het werk is aan zijn of haar Reuzenbol. Wil je zelf zo'n bijzondere kunstbol in huis, dan heb je in de galerie keus uit een grote collectie unieke mini-bollen van keramiek.



#### Pak de Fiets

Wat is nu leuker dan op de fiets, hopelijk in de lentezon, door de bollenstreek te peddelen. Daarvoor is een route langs deze mooie Reuzenbollen een goede aanleiding. Op [www.gildemeesters-bollenstreek.nl/fietsroute](http://www.gildemeesters-bollenstreek.nl/fietsroute) vind je een kaartje met alle locaties tot nu toe, maar je kunt het je ook wat gemakkelijker maken door de kant en klare 50 km lange knooppunten route te volgen op [www.routenetwerk.com/routes/reuzenbollen-route](http://www.routenetwerk.com/routes/reuzenbollen-route). Uiteraard heeft de ANWB ook een Bollenstreekroute die langs 12 reuzenbollen gaat. Kijk hiervoor op [www.anwb.nl/fietsroutes/routes/bollenstreekroute](http://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/bollenstreekroute)

#### Aan de wandel

De bollenstreek heeft een uitgebreid wandelnetwerk met een keur aan wandelingen met verschillende afstanden. Vooral in het voorjaar is de Noordelijke Bollenroute een aanrader. Deze 11 km lange tocht gaat langs de velden rondom Lisse, Hillegom en de Zilk en start en eindigt bij het Toeristische overstappunt (TOP Lisse), Stationsweg 59 in Lisse. Je gaat grotendeels over verharde paden, maar ook door weilanden en bollenland. Deze en andere wandelingen kun je downloaden via [www.visitduinenbollenstreek.nl/nl/zien-doen/wandelen-in-de-duin-en-bollenstreek](http://www.visitduinenbollenstreek.nl/nl/zien-doen/wandelen-in-de-duin-en-bollenstreek)

# RCP berichten

Tekst en foto's: Gerard de Regt, bestuurslid

Velen van u hebben hun Regiocontactpersoon (RCP) begin dit jaar ontmoet tijdens de succesvolle Nieuwjaarsrecepties in het land. Zij waren, met het bestuur, de gastheer, of gastvrouw bij deze gezellige bijeenkomsten. Deze contacten met onze leden stellen wij op hoge prijs een versterken de onderlinge band. Ook onze RCP'ers kunnen daar veel aan bijdragen. Zo zijn er vorig jaar regionale samenkomsten door hen georganiseerd in 19 regio's met in totaal 319 deelnemende personen.

De programma's waren zeer gevarieerd, van boswandelingen tot bowlingwedstrijden. Vaak gecombineerd met een gezellige lunch. Indien u een suggestie heeft voor een gezellige locatie in uw regio, kunt u dit de RCP'er laten weten.

Andere directe contacten zijn gelegd door de leden thuis te bezoeken. Soms is ernstige ziekte van het lid hiervoor een reden, maar er zijn gelukkig ook positieve gelegenheden. Zo werden vorig jaar bijna 90 leden bloemen gebracht bij de gelegenheid van een Kroonjaar, of een huwelijksjubileum. Deze traditie in onze vereniging wordt altijd op hoge prijs gesteld. De contacten met de leden zijn ook via email en telefoon. Dat blijkt uit de grote Ledenenquête die onlangs is gehouden en die door veel leden is ingevuld. Wel bleek dat nogal wat leden zeggen het adres van hun Regiocontactpersoon niet te kennen. Die is te vinden op de Informatiekaart die alle leden jaarlijks wordt toegestuurd. (Dit jaar al in januari.)

Schroom niet om uw vragen per email, of telefoon te stellen aan uw RCP'er. Of spreek hem, of haar aan tijdens een activiteit van de vereniging. Zo waren vorig jaar op de boot in de Biesbosch 16 RCP'ers aanwezig. Waarschijnlijk treft u dit jaar velen aan tijdens de komende excursie in De Betuwe, of in Utrecht.

Op één na (Drenthe) hebben alle regio's een Regiocontactpersoon. Zij dekken het hele land in gebieden met 20-25 leden. Veelal kennen zij hen als vroegere collega's bij de Wegenwacht, of op het Hoofdkantoor. Doch, onze "jonge" leden die net met pensioen zijn, kennen zij niet. Het zou daarom plezierig zijn als ook onder deze "jongeren" leden zich beschikbaar willen stellen om de RCP'er in hun regio op te volgen.

Vorig jaar hebben 5 RCP'ers hun 80e verjaardag gevierd en ook dit jaar wordt er één 80 jaar. Wie interesse heeft in de functie, kan dat het bestuur doen weten. Zij krijgen alle informatie over het geringe werk dat het vergt en het plezier dat men eraan beleeft.



Huwelijksjubileum in Breda.



Lunch regio Rivierenland.



Zoetermeerse leden op de koffie.



## PRIKBORD ACTIE BEZOEK MUSEUM DEPOT BEELD EN GELUID



**DEN HAAG**  
**25 APRIL 2024**  
**13.00 UUR**



### Achtergrond informatie?

Bij Beeld en Geluid in Den Haag ontdek je alles over nieuws en journalistiek. Hoe wordt nieuws gemaakt en verspreid en wie bepaalt wat jij te zien krijgt? Na een museumbezoek snap je hoe nieuws jouw blik op de wereld vormt en weet je welke impact het heeft als jij verhalen deelt. Naast het bezoek aan het museum organiseert Jacques van der Linden voor geïnteresseerden een speciale depot rondleiding.

### Wat gaan we doen?

Jacques van der Linden is vrijwilliger bij Beeld en Geluid (het voormalige Postmuseum). Hij neemt jullie mee door de schatkamer van het museum. Tijdens de depot rondleiding van ca. 45 minuten zie en hoor je alles over de PTT-historie: van de eerste telefoon tot de smartphone. En wat heeft een Chappe met Seinpost in Scheveningen te maken? Kortom, dit moet je niet missen.

### Hoe meld je je aan?

Stuur een e-mail met je naam en je mobiele nummer naar [jvdlinden@beeldengeluid.nl](mailto:jvdlinden@beeldengeluid.nl). Laat even weten of je alleen of met z'n tweeën komt. Maximaal aantal deelnemers 8. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een extra rondleiding georganiseerd. Deelname: toegangsprijs museum. Museum-jaarkaarthouder gratis. Zie: [beeldengeluid.nl/denhaag](https://beeldengeluid.nl/denhaag)

### Opmerkingen?

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar [jvdlinden@beeldengeluid.nl](mailto:jvdlinden@beeldengeluid.nl)

### Waar?

Museum Beeld en Geluid Den Haag Zeestraat 182  
Den Haag **Start 25 april 2024 13.00 uur**

**Het museum gaat per 1 september verhuizen naar Hilversum**



Jacques van der  
Linden  
organiseert



# Olympische Spelen van Parijs in de Grote Oceaan

Tekst en foto's: Michiel Hatenboer



Dit jaar worden de Olympische Zomerspelen voor de derde maal georganiseerd in Parijs. Naar de Seine tussen de Notre Dame en de Eiffeltoren, waar de spectaculaire openingsceremonie wordt gehouden, is het nog geen vijfhonderd kilometer rijden vanuit Nederland. De organisatie heeft zich bovendien ingespannen om alle onderdelen te laten plaats vinden binnen een straal van tien kilometer in de Franse hoofdstad. Toch moet je voor één van de 32 sporten die in Parijs op het programma staan bijna 16.000 kilometer vliegen. De wedstrijden van het golfsurfen worden namelijk gehouden in de Grote Oceaan bij Teahupo'o op Tahiti.

Onderdelen van de Olympische Spelen werden wel eerder gehouden buiten de stad waar ze werden georganiseerd, maar nog nooit was de afstand zo groot. Toch is het maar een paar honderd kilometer verder dan het vorige record. Meestal betreft het zeilwedstrijden die moeten worden gehouden in steden die niet aan zee liggen. Bij de spelen van 1900 en 1924 in Parijs voeren de boten voor deze Olympische sport in de monding van de Seine bij Le Havre. Dit jaar gebeurt dat - inclusief het windfoilen, een soort windsurfen - bij Marseille. De afstand tussen Moskou en

de zeilwedstrijden bij Tallinn was in 1980 bijna 900 kilometer. Toch is dat nog een stuk minder ver dan de ruim 15.000 kilometer tussen Melbourne en Stockholm bij de Olympische Spelen in 1956. Omdat de paarden volgens de strenge quarantaine-regels Australië niet in mochten moest toen voor de hippische sporten worden uitgeweken naar de Zweedse hoofdstad.

Overal ter wereld bevinden zich nog overzeese gemeenschappen die deel

uitmaken van Frankrijk. Je vindt ze bij Canada, in het noorden van Zuid-Amerika, ten zuidoosten van Afrika en in de Grote Oceaan. Tahiti maakt deel uit van Frans-Polynesië, waarvan de hoofdstad Papeete ook op dat eiland ligt. Het land, dat nog geen 300.000 inwoners telt, heeft een grote mate van zelfstandigheid, maar het leger, de politie en het hoger onderwijs staan er nog onder gezag van de regering in Parijs.

Nog geen procent van het oppervlakte van het territorium steekt uit boven het water.

Op Tahiti werd al op de golven gesurft toen nog niemand in Europa er ook maar van had gehoord. De sport werd voor het eerst opgemerkt tijdens de ontdekkingsreizen van de Engelsman James Cook naar Hawaï en Tahiti in de 18e eeuw. De missionarissen die het surfen onzedelijk vonden zijn er daarna niet in geslaagd om de traditie van het balanceren op de kracht van de golven uit te roeien. De organisatoren van de Olympische Spelen van Parijs wilden graag dat de wedstrijden zouden worden gehouden in de Franse bakermat van de sport.





De inwoners van Tahiti zijn trots op hun aandeel in de Olympische Spelen van Parijs. Toch ontstond er nog wel enige opwinding toen de organisatie een grote betonnen jurytoren wilde bouwen op het rif voor het eiland. Uiteindelijk werd een compromis gevonden met een minder hoge toren, die net als de jurytoren bij de jaarlijkse Tahiti Pro niet is gemaakt van beton.

Michiel Hatenboer (geboren in 1956) werkte van 1986 tot 2007 bij de ANWB in verschillende functies, van schrijver

Er werden bij Tahiti al eerder belangrijke surf-wedstrijden georganiseerd. Aan het strand van Teahupo'o komt de wereldtop al sinds 1999 elk jaar bijeen voor de wedstrijden van de World Surf League. Door een groot koraalrif voor de kust ontstaan er lange en hoge golven die uitermate geschikt zijn voor de sport. Alleen de allerbeste surfers kunnen er presteren. Voor de mindere goden kan het in het zuiden van Tahiti zelfs gevaarlijk zijn, omdat je tegen het rif aan geslagen kan worden.

Het golfsurfen is nog maar kort een Olympisch sport. In 2021 stond het voor het eerst op het programma op het strand van Honda, ongeveer 65 kilometer van Tokyo. De eerste titels



van reisgidsen tot content manager. Sinds zijn pensioen als directeur van Theater de Omval in Diemen houdt hij zich bezig met reizen en bestuurlijk werk op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast schrijft hij de dagelijkse blog @Kunstinsport op Facebook.



gingen naar de Braziliaan Italo Ferreira en de Amerikaanse Clarissa Moore. De regels zijn op 26 juli op het strand van Teahupo'o hetzelfde als in Japan. Er wordt gesurft op shortboards, planken van 180 tot 210 centimeter met drie tot vijf scheggen aan de achterzijde. De prestaties van de 24 surfers en surfsters die zich hebben gekwalificeerd worden beoordeeld door een jury die vooral kijkt naar de lengte en de schoonheid van het balanceren op de golven. Nederlandse golfsurfers behoren niet tot de wereldtop, hoewel je de sport hier - bijvoorbeeld bij Scheveningen - ook heel aardig kunt beoefenen.



voor u  gelezen en geh  rd



## ANWB helpt heen en weer

Veerponten zijn belangrijke en plezierige schakels voor de beperking van reiskilometers naar werk en school, voor wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Ook verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. Maar veel veerponten zitten in zwaar weer. Opheffen van de veren betekent in veel gevallen een kilometerslange omleiding, meer autogebruik en heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid.

De ANWB zet zich samen met de Veerpontencoalitie (met Fietzersbond, Fietsplatform en Wielersportbond NTFU) in voor het behoud van veerponten in Nederland. Met een onderzoek is het functioneren van de veerponten landelijk in kaart gebracht. We doen een oproep aan de verschillende overheden om de verantwoordelijkheid te pakken en niet naar elkaar te wijzen. Ook de recreatieve waarde staat beschreven: vele veerponten maken onderdeel uit van recreatieve fiets- en wandelnetwerken.

De Veerpontencoalitie ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. En zeg nou zelf, wie vindt het niet leuk om af en toe met veerpont(je) over te varen?

## Steunpunt Barcelona verhuisd

Sinds kort is het steunpunt in Barcelona verhuisd naar een locatie meer in de binnenstad. De locatie op het bedrijventerrein Mas Blau buiten de stad was te klein geworden en de ADAC, met wie we het pand delen wilde ook graag weer de binnenstad in. Het is ook een duurzamere locatie, meer passend bij deze tijd en het beleid van de ANWB. Personeel kan nu met het OV het werk bereiken (minder CO2 uitstoot) en het gebouw zelf is volledig gerenoveerd en meer energiezuinig.



## Flinke voorsprong voor ANWB Energie

ANWB Energie heeft met 115.000 klanten een marktaandeel van 50% op dynamische energiecontracten. Daarmee hebben we een flinke voorsprong op de grote energiemaatschappijen die nu pas beginnen met het aanbieden van dynamische contracten. Die voorsprong willen we behouden en natuurlijk verder uitbreiden. We laten hiermee weten dat ANWB óók energieleverancier is. De bekendheid van het product is, naast nieuwe klanten, ook een belangrijke pijler.



# leden secretariaat

Personalia per 25 februari 2024

<b>Nieuwe (aspirant) leden</b>	<b>Regio</b>		
Mw. L.M. (Lucia) Neering uit Amsterdam, ex-Hoofd Fiscale Zaken, Regio Noord-Holland Zuid	11	Wegenwacht, Regio Achterhoek/ Apeldoorn	82
Dhr. C.J. (Kees) van Duin uit Heiloo, ex-Wegenwacht Senior, Regio Noord-Holland Noord	14	Dhr. R.J. (Rinse) ter Horst uit Lelystad, ex-Wegenwacht, Regio Flevoland Noord/Veluwe Noord	88
Mw. P.C. (Petra) van Kesteren uit Leiden, ex-Medewerkster Telefonisch Reisbureau, Regio Bollenstreek/Leiden	20	Dhr. C. (Cees) van de Munt uit Barneveld, ex-Applicatiebeheerder, Regio Flevoland Noord/Veluwe Noord	88
Mw. P.D. (Patricia) Mik uit Voorburg, ex-Projectmedewerker Algemeen Ledenbelang, Regio Voorburg e.o.	26	<b>Overleden</b>	<b>Regio</b>
Dhr. R.J. (Rob) Potgiesser uit 's-Gravenhage, ex-Direct Marketing Medewerker, Regio Voorburg e.o.	26	Dhr. A. (Adriaan) Pels uit Den Haag, overleden 21 december 2023	26
Dhr. J.H.J. (Hans) Drost uit Rijswijk, ex-Chef Opleidingen, National accountmanager Show your Card, Regio Rijswijk	29	Dhr. B.C.H. (Bart) van Iersel uit 's-Gravenhage, overleden 17 februari 2024	41
Mw. A.H.M. (Tonny) Raaphorst uit 's-Gravenhage, ex-Secretaresse	41	Mw. P. (Puck) Rover uit Schiedam, overleden 21 januari 2024	53
ALB, Management Ass. Bewegwijzering Receptioniste ANWB Autokeuringen, Regio Den Haag West	53	Mw. C.A. (Carla) Witmans uit Monster, overleden 11 februari 2024	52
Dhr. B.H.J. (Ben) Hollink uit Rotterdam, ex-Wegenwacht, Regio Rotterdam e.o.	59	Dhr. U. (Ulke) Zijlstra uit Elst, overleden op 5 december 2023	56
Dhr. E.J. (Eric) de Ruijter uit Maarssen, ex-Wegenwacht, Regio Utrecht West	65	Dhr. J. (Jan) Sitter uit Naarden, overleden 27 januari 2024	65
Dhr. C.J. (Cock) Spek uit Hilversum, ex-Wegenwacht, Regio Gooi e.o.	74	Mw. O.M. Wilts-Merx uit Baarn, overleden 10 november 2023	65
Dhr. A. (André) van Eert uit Weert, ex-Wegenwacht, Regio Brabant Oost e.o.	74	Dhr. J.M.G. (Jan) Pieters uit Voerendaal, overleden op 2 november 2023	77
Mw. H.G.M. (Riet) Naus-Janssen uit Asten, weduwe van dhr. M.H. (Martien) Naus, Regio Brabant Oost e.o.	80	Dhr. H.A.J. (Harrie) Lorkeers uit Marienheem, overleden 1 februari 2024	83
Dhr. J.V.M. (John) Op de Camp uit Beneden-Leeuwen, ex-Regio-Adviseur, Regio Flevoland Noord/Veluwe Noord	80	Dhr. H. (Harm) Vegter uit Leek, overleden 15 december 2023	92
Mw. A. (Aartje) Weerd-Werkman uit Ede, weduwe van dhr. G.J. (Gerrit) de Weerd, Regio Ede/Nijmegen	80	Mw. S.J.M. (Ina) Donkersloot-Hut uit Alcalali Alicante Spanje, echtgenote van dhr. C.F. (Cok) Donkersloot, overleden 17 februari 2024	99
Dhr. B.G.M. (Bennie) Huurneman uit Groenlo, ex-		Dhr. A.J. Kooijman uit Schiedam, overleden 20 februari 2024	53

# gedachten in dicht

Tekst en foto: Kees Lucassen

## MIJN ENGSTE AVONTUUR

Mijn engste avontuur op twee na,  
beleefde ik hier, in deze arena.  
Omsloten door olé op 't vuur gooiende Spanjolen,  
was het El Toro of ik, de dood of de gladiolen.  
Het beest briepte, bonkbeukte, gromgrauwde,  
Hetgeen mij toch wel enigszins benauwde.  
Hoe 't afliep? Wel, toont deze prent een stier?  
Nò-nò-nó! Zegevierend ziet u mij hier.  
Wijn kreeg ik, plus een nacht met Magdalena:  
mijn engste avontuur op één na.  
Mi amor briepte, bonkbeukte, krijsklauwde,  
en toen de furie eindelijk verflauwde,  
was daar José, haar violente eega.  
Geen type waarmee ik doorgaans in zee ga.  
Maar nu ging ik, met in beton gegoten voeten,  
voor haar vreemdgaan tot op de bodem boeten.  
Tussen ziltige haaien dacht ik daar zuur:  
nou Kees dan wordt dit je engste avontuur.

